

Historik Avesta GK

Till Avesta GK's 40 års jubileum 2003.
Olle Ekengren har sammanfattat dom 40 åren, genom ett enormt arbete med grävande i gamla dokument och protokoll samt intervjuva några äldre medlemmarna.

Förord

Att skriva en historik består främst av att välja bland de mängder av uppgifter som finns i källorna. Föreliggande skildring vill ge en bild av de viktigaste utvecklingsstaperna i klubbens fyrtioåriga historia, varav följer att det mest kommer att handla om punktvisa nedslag i skeendet, gärna sådana som markerar ett avbrott från den vardagliga lunken. Det enda som är tämligen fullständigt återgivet är de årliga personuppgifterna beträffande styrelse, kommittéordförande och klubbmästerskap (vissa luckor förekommer). Däremot är det exempelvis helt ogörligt att i detalj redogöra för alla tävlingar, där får vi begränsa oss till enstaka omnämmanden.

Hur det började

"Undertecknad föreslår bildandet av Avesta Jernverks Golfklubb och kommer att på begäran inlämna skriftlig ansökan om medlemskap.
Avesta den 13 juni 1963
Bo Thalín"

Så lyder inledningen till det dokument som formellt komma att bilda starten för en golfklubb i Avesta. Bo Thalín var ekonomchef på AJA (Avesta Jernverks Aktiebolag), och under ingressen finns ytterligare ett fyrtiotal namnteckningar. Förberedelserna hade emellertid pågått sedan 1959. En interimskommitté, bestående av "hrr Thalín, K O Nordin och F Blomqvist sätter igång med att upprätta förslag till klubbstadgar, budget för klubben, avgifter, tänkbar medlemsstock etc." (protokoll nr 3, 1 september 1959, närvarande hrr Edlund, Faxén och Thalín). Nordin var teknisk direktör på AJA, Blomqvist var försäljare, Edlund var bruksdisponent och Faxén var chef för avdelningen Skogar och lantbruk. Av protokollet framgår även att "green-keeper bör vara igång och helst bosatt på platsen våren 1960. Tränare bör anställas."

Finansieringsbekymmer

Av nämnda protokoll framgår att fanns en kostnadsberäkning som dock ansågs för dyr, och "Sköld anser 15.000 kr. per hål plus kostnad för dammar etc. vara skäligt". Man hade ägnat stor uppmärksamhet åt behovet av dränering, men "Sköld påpekar att man bör vara försiktig med för kraftig dränering, som kan ge för torr bana." Vem Sköld var framgår inte, troligen en bankkonsulent. Jordprover hade skickats till The Royal Seed Establishment, Reading, England. Förslag till bevattningssystem fanns men skulle ses över. "Dito dammar vid Ormtjärn och Jämtsveden samt pumphus". Thalín skulle tillsammans med moderbolaget Nordstjernans juridiska avdelning "upprätta förslag till

stadgar för stiftelse, gåvobrev, arrendeavtal samt synpunkter på uppförande av klubbhus".

Personalstiftelsen

Den 5.7.1963 skrevs ett avtal mellan Avesta Jernverk och Avesta Jernverks AB:s Personalstiftelse för fritidsverksamhet samt Avesta Jernverks Golfklubb. Undertecknarna var bruksdisponent Lars Edlund resp. Axel Ax:son Johnson samt K. Olle Nordin och Gösta Alsén för klubben. Personalstiftelsen ger AJGK i uppdrag att handha golfbanan vid Stora Åsbo. "Jernverkets anställda och deras familjer i första hand samt i Folkareregionen bosatta i andra hand skall beredas medlemskap i AJGK". ... "AJGK verkar för att god golfetikett upprätthålles."

Enligt personalstiftelsens stadgar från 1961 var ändamålet uteslutande "att bestrida kostnaderna för fritidsverksamhet, varom Jernverket må besluta". Av personalstiftelsens årsredovisningar för alla år och fortfarande vid klubbens ombildning 1984 framgår att golf var den enda fritidsverksamhet stiftelsen ägnade sig åt. AJGK skulle emellertid betala ett årligt arrende till personalstiftelsen, utgörande en viss avgift per seniormedlem.

Av en PM 16.3.71 av ekonomidirektör Gunnar Almström framgår att stiftelsen 1961 fick ett startkapital om 210 tkr. Detta kapital investerades i golfbanan, dessutom betalade Jernverket tom. 1963 ytterligare 66 tkr. Startåret 1963 hade man 52 medlemmar, som betalade en årsavgift av 20 kr var (AJA-anställda). Motsvarande siffror var 1967 103 medlemmar resp. 60 kr. och för 1970 161 medlemmar resp. 125 kr.

Gösta Alsén berättar

Anteckningar 2.6.99 från samtal med Gösta Alsén

Antonia Johnson och golfen som folksport

Idén till en golfbana kom ursprungligen från Antonia Johnson, hustru till Axel Ax:son Johnson "Bergsingenjören" (1910-88). Antonia Johnson spelade själv och hade egen pro i USA. Så småningom visade det sig att hon engagerade sig för klubben som social företeelse, och hon ville bl.a. att alla anställda vid Jernverket skulle få spela. Hon brukade fråga Gösta Alsén (ordförande 1965-70) hur många "arbetare" som var medlemmar. Svaret blev alltid "Inga". Folk i allmänhet betraktade golf som en snobbsport och hade ingen lust att börja. Förhållandet var för golfen ungefär detsamma som det var för tennis och slalom fram till mitten av 70-talet, när Stenmark och Borg hade slagit igenom. En generation senare, i mitten av 80-talet, hade tiderna och därmed attityderna förändrats och många ungdomar och medelålders tog upp spelet, bl.a. tack vare att Golfklubben hade introducerat nybörjarkurser. Men att det länge fanns en viss skepsis mot golfporten framgår av en tidningsinsändare i oktober 1984 från en ordförande i en av ortens idrottsföreningar, som protesterade mot att kommunen skulle ge AGK ett räntefritt "miljonlån", medan övriga föreningar enligt insändaren fick betala dryga lokalhyror etc.

Golf som personalförmån

AJGK var tvivelsutan avsedd vara en klubb i första hand för Jernverkets anställda; medlemskapet för dessa var en form av personalvård och avgifterna var anmärkningsvärt låga. Emellertid inbjöds även ett antal utomstående att bli medlemmar, i första hand sådana som var skickliga golfspelare och som därför skulle kunna medverka till att spelstandarden kunde stiga. För dessa medlemmar togs ursprungligen samma årsavgift ut som för anställda, men efter någon tid uttalade "Bergsingenjören" att detta var fel

princip, varför avgifterna differentierades med noggrant iakttagande av gällande skatteregler. Det fanns också bestämmelser om styrelseposternas fördelning på de två kategorierna, och Gösta berättar att han mer än en gång fick försöka hålla tillbaka expansiva förslag som skulle ha medfört kostnader för Jernverket. Till saken hörde att chefen för Skogar och Lantbruk, jägmästare Faxén, ingick i styrelsen och han var mycket försiktig när det gällde att göra ingrepp i landskapet, t.ex. i form av trädfällning. Många av representanterna för Jernverkets kunder och leverantörer, i synnerhet de utländska, var intresserade av golf, och Gösta Alsén berättar att han vid något tillfälle fick igenom ett extra förmånligt pris på kiseljärn tack vare lyckad "betting" på golfbanan.

Familjen Johnson

Jernverket och ägarfamiljen Johnson intog som synes en något ambivalent men ändå välavvägd ställning till golfklubben, man ville gärna ha den men den fick inte bli för dyr för Jernverket. Dock torde familjen Johnson ha haft stort inflytande på beslutet att anställa en tränare. Dessutom visade familjen privat ofta stor generositet, t.ex. när klubben vid sitt tioårsjubileum 1973 fick motta en gåva på 10.000 kr att användas för ungdomsverksamhet. Gåvan möjliggjorde under flera år framöver att klubben kunde skicka juniorer på ett årligt träningsläger i Skaftö. Familjen Johnson var gynnare av World Wild Life Fund, och vid ett möte 8.1.75 diskuterade styrelsen möjligheten att ordna en tävling till förmån för denna stiftelse, "vilket bör kunna utnyttjas i PR-syfte". Antonia Ax:son Johnson fyllde 70 år den 4 juli 1975 och ordföranden fick styrelsens uppdrag att uppvakta "på lämpligt sätt".

Niohålsbanan

Layout

Den niohålsbana som stod klar 1963 hade följande läge:

Hål 1 var nuvarande tian, med utslag på den plats där numera vit tee ligger. Det var således ett tufft öppningshål, och efter några säsonger lade man om ordningsföljden, så att första utslaget flyttades till nuvarande ettan,

Hål 2 var nuvarande elvan, dock med den skillnaden att nuvarande dogleg runt björkdungen inte fanns. Banans gräns till höger gick därför helt nära promenadvägen längs älven, vilket onekligen var farligt och kom att medföra heta debatter mellan golfare och allmänhet. År 1986 byggde AGK om hålet på egen bekostnad (ca 100.000 kr) så att risken minskades genom att hålet fick ett dogleg.

Hål 3 var nuvarande tolvän, alltså över dammen, och hål 4 var nuvarande nian, över nästa damm. Därefter fick man klättra uppför brinken och bege sig till hål 5, nuvarande ettan.

Hål 6 var identiskt med nuvarande tvåan, och hål 7 var nuvarande trean, korthålet längs järnvägen. Därifrån svängde det åt höger, in på det som nu är sextonde, dock med den skillnaden att utslagsplatsen för dåvarande åttan låg längre åt vänster, så att man fick spela rätt nära skogskanten på vänster sida. Ett bra utslag av en medelgolfare skulle hamna i höjd med trädkridån, ungefär som nu. Hål 9 var vad som idag är artonde.

Korthålet som idag är hål 17 fanns således inte under niohålsbanans tid.

Andra varvet

För hål 10-18 blev lösningen den som är bruklig på niohålsbanor, alltså att man byggde ytterligare en utslagsplats ett stycke ifrån den som skulle användas för första varvet.

Rester av dessa syns fortfarande på platser rätt långt uppe i skogen på nuvarande ettan och tvåan.

Omläggning av spelordningen

Vid möte i december 1965 beslöt styrelsen ändra spelordningen, så att man skulle starta rundan med den övre slingan, dvs. den ordning som gäller på artonhålsbanan. Fredrik Blomqvist reserverade sig.

.Byggnader

Något klubbhus fanns inte från början, vatten och el kom efter några år. Tidigare låg här Åsbo Gård, en egendom som hade inköpts av Jernverket för det egna jordbrukets räkning, och Jernverkets (Avdelning "Skogar och lantbruk") kor gick tidigare och betade på de nuvarande golfhålerna. Ett klubbhus kunde så småningom anskaffas i form av en manskapsbod från Sällsjö kraftverk (efter förhandlingar mellan Gösta Alsén och bruksdisponent Lenngren) och man byggde på med en del för kansliet. Nuvarande vagnbod och shop är rester av byggnader som tillhörde Åsbo Gård. Huvudbyggnaden däremot var helt förfallen och måste rivras.

Kontrollmätning

"Banan har uppmätts med avståndsinstrument. ... Banlängden blir något kortare. Förslag till nytt scorekort har utarbetats. Damernas önskemål om ändringar av hål 18 skall ytterligare utredas. (Protokoll 24.33.71)

Femårsplan

"Styrelsen uppdrog åt bankommittén att till nästa sammanträde ... utarbeta en femårsplan för golfbanans utveckling och underhåll." (8.1.75) Långtidsprognoser var på modet, men sannolikt hade styrelsen redan börjat tänka på en utbyggnad till 18 hål.

Från green till tee

Inför 1973 års säsong beslöts att en gångväg skulle iordningställas mellan nuvarande hål 16 och 18. Uppenbarligen hade spelarna dittills fått ta sig fram genom terrängen för att komma till nästa tee.

xc Hål 11 (nuvarande tvåan) fick ny herrtee 1975. Enligt det nya scorekortet för 1975 var det avsevärd skillnad mellan första och andra varvet; 370 resp. 440 meter från herrtee och 335 resp. 370 meter från damtee.

"Träställningen för vit tee hål 10 skall ersättas med gräste." (29.11.76) Hål 10 var nuvarande tvåan.

Baninspektion

1977-06-29: Besök av bankonsulent Rolf Löwgren, som i stort sett var nöjd med banan, men han föreslog diverse nyanskaffningar, bl.a. maskinhall med personalutrymmen, trippelgreenklippare, pipluftningsmaskin, lövblåsningsmaskin, regntåg samt totalprojektering av nytt bevattningssystem.

Damtee i släntkanten

"Reparation av trappa till 6:ans damtee kommer att utföras till säsongstarten" (19.1.76)

Denna utslagsplats måste ha legat ett stycke upp i slänten räknat från den plats där serveringskiosken vid hål 9/10 nu ligger.

Dike över sextonde?

Vid ett möte 19.9.74 hade styrelsen att ta ställning till ett förslag från bankommittén om att lägga igen "diket framför trädridan på 4:an" (nuvarande sextonde). Styrelsen beslöt att diket skulle vara kvar. Onekligen var utslaget betydligt mer spännande med ett dike tvärs över banan.

Kristinas väg

Den bilväg som går längs nuvarande ettan har gamla anor och var på sin tid huvudleden mellan Stockholm och Dalarna (Kristinas väg). När golfbanan byggdes påträffades pilspetsar mm som tros ha hamnat där i samband med slaget vid Brunnbäcks Färja 1521.

Slalomgolf

År 1954 gjordes en överenskommelse mellan Avesta Jernverks AB (markägare) och Skidfrämjandet om nyttjanderätt till mark för en skidteknikbacke. Detta avtal ligger till grund för det faktum att nuvarande hål 10 också hyser del av en slalombacke. Arrangemanget var dock inte enbart till besvär; slalomklubbens stuga kunde utnyttjas som omklädningsrum vid tävlingar innan man hade gjort iordning ett klubbhus. De båda klubbarna har tidigare haft gemensam mätning av el och vatten, och vid ett tillfälle på 80-talet konstaterades att golfklubben hade fått orimligt stor andel av debiteringarna (11.11.86) Vid ett möte den 15.3.93 mellan klubbarna hade man att behandla ett krav från AGK pga att AGK fått betala även slalomklubbens fasta avgifter för elinstallationen.

"Roland Hållén tar kontakt med Alpina Klubben för att få klarhet i hur installationerna för liften slutgiltigt skall se ut. Vi bör bevaka att frågan löses på ett sådant sätt att inte våra spelmöjligheter påverkas." (13.1.77)

"Det finns behov av vägvisningsskyltar till golfbanan. Skyltfrågan bör ordnas tillsammans med slalomklubben så att skyltarna kan växlas med årstiden." (26.6.79)

Smärre kontroverser mellan de båda klubbarna har förekommit, men har alltid kunnat lösas, om det nu har gällt golfspelare som parkerat bilen i slalombacken, eller om slalomklubben (Avesta Alpina) har placerat ut reklamskyltar som "stör utsikten till golfbanan". (13.6.84)

Skidor på längden

"Rembo IK har hört sig för om golfklubbens inställning till att upplåta banan på samma sätt som föregående år." (29.11.76) Det gällde det s.k. Johnsonloppet, som vid snöbrist fick flyttas från Rembo till Åsbo.

Vad behandlades på styrelsemötena?

Utöver formalia, som konstituering av styrelsen efter varje årsmöte resp. val av kommittéordförande och -ledamöter är det vissa frågor som regelbundet dyker upp på styrelsemötena under de första åren, t.ex.

Personalfrågor

Tränarens verksamhet och anställningsvillkor

Lokal för inomhusträning

Restaurangen

Parkering

Vagnboden, ständigt plastsbrist och ordningsproblem

Klubbhuset

Handdukar var märkligt nog ett stort problem i början!

Tävlingsprogram

Så småningom blir det även aktuellt att inleda ett samarbete med övriga klubbar i Dalarna

Ekonomi var ständigt på tapeten, och bl.a. var bekymmer med obetalda avgifter en stående punkt på styrelsemötena.

Efterhand uppstod ett behov av nyrekrytering av medlemmar
ADB-system för medlemsregister

Banan

Själva banan och dess skötsel var naturligtvis en viktig punkt på mötena. Det kunde gälla banlayout, bevattning och dränering, hur gräset skulle kunna övervintra vid olika typer av vinterväder, vilken sorts gräsfrö det skulle vara och diskussioner om maskinanskaffning, där dock Jernverket vanligen försökte lägga band på köplusten. Detsamma gällde önskemål om alltför radikala ingrepp i naturen.

Klubbkänslan viktig

Under de första 10-15 åren lades stor vikt vid den sociala samvaron och flera gånger per år ordnade man en klubbafton med någon enklare förtäring och ett informationsprogram, t.ex. filmförevisning. Även regelfrågor togs upp. Efter avslutad höstsäsong var det årsfest med prisutdelning och dans. Inbjudan till dessa sammankomster förmedlades till medlemmarna via en bulletin, som kom ut flera gånger om året och där styrelsen informerade om nyheter men även inpräntade vikten av golfetikett samt exempelvis behovet av bättre ordning på skohyllorna i klubbhuset.

Honoratiores

Till årsfesten 1968 inbjöd styrelsen ett antal gäster, bl.a. Axel Ax:son Johnson med fru, Lennart Bunke med fru (SGF:s sekreterare), tränare Gordon Long med fru, banskötare Ingvar Arnell med fru. Det kunde även förekomma att någon blev inbjuden att komma på egen bekostnad.

Hockeykval

En klubbafton som planerats till den 18.2.66 uppsköts emellertid med anledning av att Avesta BK nämnda datum skulle spela kvalmatch i ishockey till division I, nuvarande Elitserien.

Medlemskontakt

Vid möte 7.1.71 diskuterade styrelsen behovet av att ha någon form av kontakt med medlemmarna även under icke spelsäsong. Man tillsatte en kommitté bestående av Fredrik Blomqvist, Gösta Nordensson och Roland Hållén ed uppgift att utreda formerna för en informationskrift.

Tioårsjubileum

En speciell anledning till fest förelåg 1973, när klubben fyllde 10 år. En kommitté bestående av Gösta Alsén, Lars Frykevall och Agneta Smith hade fått uppdraget att föreslå aktiviteter. Man bestämde sig för en jubileumstävling och en propagandadag samt givetvis en måltid (som dock skulle vara enkel!) efter tävlingen. Gösta Alsén fick i uppdrag att sammanställa ett minnesalbum. Den enkla menyn visade sig bestå av kokt lax, kaffe, kaka, 3 glas vin; pris 30 kr. inkl. moms.

Hårda tider

"Styrelsen beslöt att vickning ej skall serveras. I övrigt godkändes Lars-Inge Johanssons förslag till meny och orkester till ett pris av 50 kr/person". (Protokoll 1.10.75, betr. årsfest)

Festmarknaden mättad?

I verksamhetsberättelsen för 1986 beklagar klubbhuskommittén att årsfesten blev inställd pga för få anmälningar. Lika klen var intresset 1987, och i årsberättelsen för 1997 frågar sig Medlemskommittén: "Vad vill medlemmarna?", och synpunkter från medlemmarna efterlyses.

"En tänkbar förklaring är att vissa golfänkor har fått den uppfattningen (i och för sig inte objektivt styrkt) att golfspelare i första hand är ute efter att spela golf, och att de under middagar och andra social events har svårt att komma på några andra konversationsämnen än slajsade utslag och långputtar som gått i." (Sättarens anmärkning)

Planer på utbyggnad till 18 hål

Det tidigaste omnämnandet av en utbyggnad finns i ett protokoll av 11.11.68, dvs. redan fem år efter starten. Det framgår att vissa utredningar hade gjorts. Uppenbarligen fanns det ännu inga realistiska förutsättningar för ett sådant projekt. Nästa allvarligt menade försök återfinnes i ett brev 29.11.71 till "Avesta Jernverks AB:s personalstiftelse för fritidsverksamhet", där det huvudsakliga syftet är att ta reda på vilka planer AJA har för användning av den mark som skulle komma i fråga vid en utbyggnad. Som argument för en utbyggnad anför styrelsen dels att antalet medlemmar nu hade passerat 250, dels att "Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen" (AMS) var villig att subventionera arbetena och "friställd arbetskraft" kunde användas. Det framgår inte om man fick något svar från stiftelsen.

Markfrågor

Mot slutet av 70-talet började man på allvar fundera på en utbyggnad till 18 hål, men först måste diverse intrikata markfrågor lösas. En del av den tilltänkta marken tillhörde Grytnäs församling, vars styrelse var helt ovillig att sälja mark, men så småningom gjordes en plan som innebar triangelbyte mellan Jernverket, Avesta Kommun och Grytnäs församling. Under tiden hade stålkrisen accentuerats, med allmän kostnadsjakt som följd. Avesta Jernverks AB omvandlades 1984 till Avesta AB och året därpå fusionerades Avesta AB med Nyby och Uddeholm, och AJGK bytte namn till Avesta GK. Samtidigt skrevs ett arrendeavtal mellan Avesta AB och Avesta GK, avseende den mark som hyste då befintliga nio hål jämte anläggningar. Likaledes skrevs ett avtal med kommunen om nyttjanderätt till den mark som behövdes för den nya hålen.

Rekryteringsbas

Det var dock inte enbart stålkrisen som orsakade ombildningen av AJGK till AGK. Redan 1978 yttrade ordföranden Gösta Sjöberg att en bana om 18 hål behövde fler medlemmar än vad som kunde rekryteras enligt då gällande stadgar, varför en ombildning sågs som ofrånkomlig. Därefter satte man igång med projektering och markarbeten, och den nya banan kunde efter mycken möda invigas den 14 augusti 1987.

Organisationen

Allt sedan starten har klubben administrerats av en styrelse och ett antal kommittéer. För daglig skötsel av banan har det hela tiden funnits ett varierande antal anställda banarbetare. Under de första åren hade dessa Avesta Jernverk (AJA) som formell arbetsgivare. Vidare har klubben alltid haft en tränare ("pro"), som dels har varit egen företagare, dels varit anställd av klubben. Samma arrangemang har tidvis tillämpats för restaurangen. Någon anställd kanslipersonal fanns inte från början.

Styrelsen

Styrelsen bestod ursprungligen av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, banchef och klubbmästare. I styrelsens uppdrag ingick att utse följande kommittéer: Bankkommitté, tävlings- och handicapkommitté, damkommitté, juniorkommitté och rekryteringskommitté. I bankkommittén skulle alltid ingå en person som utsetts av AJA:s "personalstiftelse för fritidsverksamhet".

Styrelsens sammansättning med avseende på ansvarsuppdelning, liksom kommittéernas antal och sammansättning, har varierat en hel del under åren. Så småningom gavs kommittéerna ett ekonomiskt ansvar; de fick ett visst anslag att förfoga över (i form av en särskild bankbok) men "Styrelsen fastställde att kommittéernas utgifter och inkomster skall ingå i årsrapporten och även medtagas i kassörens årsredovisning och revisorernas behandling." (Protokoll 18.4.1972)

Arbetsutskott

I mitten av 80-talet inrättades även ett AU bestående av ordförande, kassör och ytterligare en ledamot, med uppgift att ta ställning till brådskande frågor mellan ordinarie styrelsemöten.

Kommittéer - ett exempel

Vid styrelsemöten 30.12.71 och 16.2.72 beslöts att för 1972 följande kommittéer skulle finnas:

Bankkommitté, 4 ledamöter, ordf. Jan Friberg; övriga ledamöter Sven Faxén, Sten Hammar, Mats Juhlin.

Tävlingskommitté, 10-14 ledamöter, ordf. Lars Frykevall, övriga ledamöter Urban Edlund, Anders Hammar, Kerstin Hammar, Audrey Long, Ester Malm, Inger von Matern, Sten von Matern, Gösta Nordenson, Henrik Olsson, Christer Svedlund, Sue Wikström.

Handicapkommitté, 3-4 ledamöter, ordf. Lars Frykevall, övriga ledamöter Anders Hammar, Inger von Matern, Gösta Nordenson, Henrik Olsson.

Damkommitté, 5 ledamöter, ordf. Gun Hållén, övriga ledamöter Kerstin Hammar, Ester Malm, Eva Murray, Christins Sjöberg.

Juniorkommitté, 5 ledamöter, ordf. Lennart Persson, Christer Swedlund eller Lars Lund, övriga ledamöter Lars Delbom, Audrey Long.

Rekryteringskommitté, 5 ledamöter, ordf. Fredrik Blomqvist, övriga ledamöter Lennart Johnson, Jari Kunnari, Olof Lund, Hans Pehrson.

Klubbhuskommitté, 3 ledamöter, ordf. Olof Lund, övrig ledamot Ulla Britta Nordenson. (Någon tredje ledamot blev tydligen inte utnämnd.)

Av de olika kommittéerna är det alltid tävlingskommittén som har varit mest personalkrävande. På senare tid har det blivit allt svårare att rekrytera frivilliga tävlingsledare, vilket har fått till följd att styrelsen har fått dra ner på antalet tävlingar i programmet.

Kansliet

Ulla Janols och Susanne Sjölander tjänstgjorde 1988 som kanslisters på deltid, året därpå Lena Samuelsson. I organisationsplanen för 1988 förekommer en befattning "intendent", men någon sådan tillsattes aldrig. En heltidstjänst som kanslist inrättades 1.11.1995. Anna Eriksson, som hade arbetat deltid sedan 1993, erbjöds och tog tjänsten.

Tränare (Pro)

Beteckningen "pro" (informell kortform av "professional") förekom inte på 60-talet. Hittills har klubben endast haft två "pron", nämligen Gordon Long 1963-1994, och Claes Bergendahl sedan 1995. Dessutom har det tidvis funnits hjälptränare (ibland i form av egna medlemmar) som har kombinerat denna syssla med arbete i golfshoppen eller kansliet. Claes Bergendahls kontrakt var på väg att löpa ut, och eftersom ingen av parterna hade begärt förlängning upphörde anställningen. Vid årsmötet 2003 meddelades att Tomas Eriksson följande säsong skulle överta ansvaret för shop och utbildning.

Betr. banpersonal, styrelser och kommittéer, se separata rubriker.

Administrativa datasystem

Redan på 60-talet databehandlade klubben tävlingsresultaten för att få en riktigare bedömning av hålens svårighetsgrad och hcp-ordning.

"Golfförbundets erbjudande om anslutning till ADB-system skall närmare undersökas av Gustaf Schou." (2.5.78)

Under 80-talet började Odd Gaasvik lägga upp AGK:s medlemsregister på dator, troligen typ "minidator", som utlånades av AJA.. Tidigare hade detta register varit helt manuellt. Men fortfarande 1983 sköttes det mesta manuellt, exempelvis fick styrelseledamöterna mellan sig dela upp jobbet att skriva inbetalningskort för medlemsavgifterna. Men "eftersom klubben ej kan bära kostnaden för detta projekt lägges det t.v. på is." (5.3.84). Vilket dataprojekt det handlar om framgår ej av protokollet. Ett visst genombrott ägde rum 1985, varefter man även kunde skriva ut inbetalningskort. En något oväntad följd av datoriseringen var att klubben måste börja betala licens till Datainspektionen för att få hålla ett personregister.

Svenska Golfbundet presenterade så småningom ett system kallat GK 90, som var ett integrerat system för diverse ändamål, inte bara medlemsregister utan även ett system för tidsbeställningar, tävlingsanmälningar, startlistor och hcp-ändringar och faktureringsrutin. De klubbar som åtog sig att vara "försökskaniner" fick emellertid avsevärda inkörningsproblem, vilket väl hade sin grund i både att systemet hade sina "buggar" och att klubbarnas hårdvara inte räckte till. Projektet nedlades så småningom

och ersattes av ett nytt system, GK 96, vari även ingick ett magnetiserat medlemskort för användning i kortläsare. Fakturering och lönesystem ligger utanför GK 96.

År 2003 pågår ett ännu mer ambitiöst systemarbete med arbetsnamnet "IT-projektet".

Administrativa datasystem

Redan på 60-talet databehandlade klubben tävlingsresultaten för att få en riktigare bedömning av hälsens svårighetsgrad och hcp-ordning.

"Golfförbundets erbjudande om anslutning till ADB-system skall närmare undersökas av Gustaf Schou." (2.5.78)

Under 80-talet började Odd Gaasvik lägga upp AGK:s medlemsregister på dator, troligen typ "minidator", som utlånades av AJA.. Tidigare hade detta register varit helt manuellt. Men fortfarande 1983 sköttes det mesta manuellt, exempelvis fick styrelseledamöterna mellan sig dela upp jobbet att skriva inbetalningskort för medlemsavgifterna. Men "eftersom klubben ej kan bära kostnaden för detta projekt lägges det t.v. på is." (5.3.84). Vilket dataprojekt det handlar om framgår ej av protokollet. Ett visst genombrott ägde rum 1985, varefter man även kunde skriva ut inbetalningskort. En något oväntad följd av datoriseringen var att klubben måste börja betala licens till Datainspektionen för att få hålla ett personregister.

Svenska Golfbundet presenterade så småningom ett system kallat GK 90, som var ett integrerat system för diverse ändamål, inte bara medlemsregister utan även ett system för tidsbeställningar, tävlingsanmälningar, startlistor och hcp-ändringar och faktureringsrutin. De klubbar som åtog sig att vara "försökskaniner" fick emellertid avsevärda inkörningsproblem, vilket väl hade sin grund i både att systemet hade sina "buggar" och att klubbarnas hårdvara inte räckte till. Projektet nedlades så småningom och ersattes av ett nytt system, GK 96, vari även ingick ett magnetiserat medlemskort för användning i kortläsare. Fakturering och lönesystem ligger utanför GK 96.

År 2003 pågår ett ännu mer ambitiöst systemarbete med arbetsnamnet "IT-projektet".

Styrelser genom åren

Den allra första styrelsen, konstituerad den 17 juni 1963, hade följande sammansättning: Ordföranden K. Olle Nordin, vice ordf. Folke Carlsten, sekreterare Gösta Alsén, kassör Bo Thalin, banchef Fredrik Blomqvist, klubbmästare Mats Juhlin.

Nedan visas i tabellform några år där det skedde ändringar.

	1965	1967	1969
Ordförande	Gösta Alsén	Gösta Alsén	Gösta Alsén
Vice ordf.	Folke Carlsten	Bengt Josefsson	Bengt Josefsson
Sekreterare	Fredrik Blomqvist	Mats Juhlin	Mats Juhlin
Kassör (skattmästare)	Gunnar Almström	Gunnar Almström	Gunnar Almström

Banchef	Sten Hammar	Sten Hammar	Sten Hammar
Klubbmästare	Mats Juhlin	Roland Hällén	Roland Hällén
Ordf. i damkommittén	-	-	Inger von Matern

	1971	1972	1974
Ordförande	Fredrik Blomqvist	Fredrik Blomqvist	Fredrik Blomqvist
Vice ordf.	Gösta Nordenson	Lars Frykevall	Lars Frykevall
Sekreterare	Mats Juhlin	Frederick Murray	Frederick Murray
Kassör	Gustaf Schou	Gustaf Schou	Gustaf Schou
Banchef	Sten Hammar	Jan Friberg	Bo Öhman/SE Pehrson
Klubbmästare	Roland Hällén	Olof Lund/Gösta Sjöberg	Sven Eric Pehrson
Ordf. i damkommittén	Gun Hällén	Gun Hällén	Christina Sjöberg

	1975	1976	1977
Ordförande	Fredrik Blomqvist	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg
Vice ordf.	Claes Floberg	Claes Floberg	Anders Roswall
Sekreterare	Frederick Murray	Mats Juhlin	Mats Juhlin
Kassör	Gustaf Schou	Gustaf Schou	Gustaf Schou
Banchef	Sven Eric Pehrson	Roland Hällén	Roland Hällén
Klubbmästare	Lars-Inge Johansson	Hans Berg	Hans Berg
Ordf. i damkommittén	Christina Sjöberg	Christina Sjöberg	Audrey Long
Ordf. i juniorkommittén	Bo Ivansson	Bo Ivansson	Bo Ivansson

	1978	1980	1982
Ordförande	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg
Vice ordf.	Anders Roswall	Per Siljebäck	Per Siljebäck
Sekreterare	Mats Juhlin	Leif Kallin	Leif Kallin
Kassör	Gustaf Schou	Gustaf Schou	Gustaf Schou
Banchef	Gösta Nordenson	Stig Selldin	Stig Selldin

Klubbmästare	Benkt Lindström	Britt Sundberg	Britt Sundberg
Ordf. i damkommittén	Audrey Long	Audrey Long	Anna Siljebäck
Ordf. i juniorkommittén	Bo Ivansson	Bo Ivansson	Odd Gaasvik

	1984	1986	1987
Ordförande	Lars Frykevall	Lars Frykevall	Lars Frykevall
Vice ordf.	Odd Gaasvik	Odd Gaasvik	Gunnar Åhrberg
Sekreterare	Leif Kallin	Leif Kallin	Leif Kallin
Kassör	Inghild Jönsson	Inghild Jönsson	Inghild Jönsson
Bancheff	Stig Selldin	Stig Selldin/Hans Pååg	Stig Selldin
Klubbmästare	Britt Sundberg	Kjell Norgren	Bo Färnström
Ordf. i PR-kommittén	Kjell Norgren	-	-
Ordf. i tävlingskommittén	Sivert Henriksson	Kjell Andersson	Christian Hammar
Ordf. i damkommittén	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik
Ordf. i juniorkommittén	Odd Gaasvik	Jan Matsson	Vakant
Regler och utbildning	-	-	Henrik Olsson

Fr.o.m. 1988 ingår kommittéordförandena inte längre i styrelsen, likaså slopades befattningen klubbmästare.

	1988	1990	1992
Ordförande	Lars Frykevall	Leif Mattsson	Rolf Lindblom
Vice ordf.	Christer Cavallin	Rolf Lindblom	
Kassör	Gunnar Åhrberg	Gunnar Åhrberg	Gunnar Åhrberg
Sekreterare	Odd Gaasvik	Odd Gaasvik	
Vice sekreterare	Palle Thalén	Palle Thalén	

	1995	1996	1998
Ordförande	Rolf Lindblom	Leif Kallin	Leif Kallin
Vice ordf.	Leif Kallin	Christer Tryggvesson	Christer Tryggvesson

Kassör	Gunnar Åhrberg	Per Westman	Per Westman
Sekreterare	Solbritt Bergqvist	Kersti Magnusson	Kersti Magnusson
Ledamot	Palle Thalén	Palle Thalén	Ernst Steingruber

	1999	2002	2003
Ordförande	Odd Gaasvik	Odd Gaasvik	Eric Dickfors
Vice ordf.	Christer Tryggvesson	Christer Tryggvesson	Göran LH Gustafson
Ekonomichef	Per Westman	Per Westman	Per Westman
Sekreterare	Kersti Magnusson	Monica Smedh	Monica Smedh
Banchef	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber

Kommittéer

Den första bankkommittén, 1963, bestod av Fredrik Blomqvist, Ebbe von Hofsten och Sven Faxén från AJA:s fritidsstiftelse (självskrivnen medlem).

Tävlingskommitté: Fredrik Blomqvist, Mats Juhlin, Henrik Olsson, Gun Carlsten, Folke Carlsten

Juniorkommitté: Henrik Olsson, Ebbe Thalín

Rekryteringskommitté: K. Olle Nordin, Gösta Alsén, Lars Erik Alfredsson

Vid möte 6.12.65 utsåg styrelsen följande kommittéer för 1966:

Bankkommitté: Sten Hammar, sammankallande, Gösta Alsén, Ingvar Arnell, Mats Juhlin, samt Sven Faxén;

Tävlingskommitté: Bengt Josefsson, sammankallande, Folke Carlsten, Erik Fröander, Anders Persson, Lennart Wallström, Ragnar Örtenblad;

Handicapkommitté: Sten Hammar, sammankallande, Agneta Smith, Lennart Wallström;

Juniorkommitté: Lars Lund, sammankallande, Christian Hammar, Henrik Olsson.

Damkommittén skulle utses av damerna.

Kommittéernas antal och benämningar samt deras sammansättning har varierat över tiden. Klubbhuskommittén ersattes 1988 av byggkommittén. Handicapkommittén avvecklades 1991 och arbetsuppgifterna övertogs av kansliet.

Nedanstående tabeller visar vem som var ordförande i resp. kommitté vid ett antal tillfällen.

	1968	1971	1972	1973	1974
Bankkommitté	Sten Hammar	Sten Hammar	Jan Friberg	Jan Friberg	Bo Öhman
Tävlings. och handicapkommitté	Bengt Josefsson	-	-	-	-
Tävlingskommitté	-	Gösta Nordenson	Lars Frykevall	Lars Frykevall	Lars Frykevall

Hcpkommitté	-	Gösta Nordenson	Lars Frykevall	Lars Frykevall	Lars Frykevall
Damkommitté	Inger v Matern	Gun Hällén	Gun Hällén	Christina Sjöberg	Christina Sjöberg
Juniorkommitté	Lars Lund	Frederick Murray	Anders Hammar	Ingemar Rehnberg	Ingemar Rehnberg
Uttagningskommitté	-	-	Lars Frykevall	Gösta Nordenson	Gösta Nordenson
Klubbhuskommitté	Roland Hällén	Roland Hällén	Olof Lund	Sven-Eric Pehrson	Sven-Eric Pehrson
Rekryteringskommitté	-	Fredrik Blomqvist	Fredrik Blomqvist	Fredrik Blomqvist	Fredrik Blomqvist
Koncerngolfkommitté				Fredrik Blomqvist	

	1975	1976	1977	1978	1979
Bankkommitté	Sven-Eric Pehrson	Roland Hällén	Roland Hällén	Gösta Nordenson	Gösta Nordenson
Tävlingskommitté	Claes Floberg	Claes Floberg	Anders Roswall	Anders Roswall	Per Siljebäck
Handicapkommitté	Claes Floberg	Claes Floberg	Anders Roswall	Anders Roswall	Per Siljebäck
Klubbhuskommitté	Lars-Inge Johansson	Hans Berg	Hans Berg	Benkt Lindström	Benkt Lindström
Juniorkommitté	Bo Ivansson	Bo Ivansson	Bo Ivansson	Bo Ivansson	Bo Ivansson
Uttagningskommitté	Mats Juhlin	Henrik Olsson	-	-	-
Damkommitté	Christina Sjöberg	Christina Sjöberg	Audrey Long	Audrey Long	Audrey Long
Rekryteringskommitté	Fredrik Blomqvist	-	-	-	Charles Lindberg
Propagandakommitté	-	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg	-	-
Koncerngolfkommitté	-	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg
Komm. för Avesta Open					Anders Roswall
Bulletinkommitté					Gösta Sjöberg

	1981	1984	1985	1986	1987
Bankkommitté	Stig Selldin	Stig Selldin	Stig Selldin	Stig Selldin Hans Pååg	Stig Selldin
Tävlingskommitté	Per Siljebäck	Sivert Henriksson	Sivert Henriksson	Kjell Andersson	Christian Hammar
Hcp-kommitté	Per Siljebäck	Sivert Henriksson			
Klubbhuskommitté	Britt Sundberg	Britt Sundberg	Kjell Norgren	Kjell Norgren	Bo Färnström
Juniorkommitté	Odd Gaasvik	Odd Gaasvik	Jan Mattsson	Jan Mattsson	Vakant
Damkommitté	Anna Siljebäck	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik
Avesta Open-kom	Per Siljebäck	Lars Frykevall			
Konc.golf.kom.	Gösta Sjöberg	Gösta Sjöberg			
PR-kommitté		Kjell Norgren			
Regler och utbildn					Henrik Olsson
Ekonomikommitté					Gunnar Åhrberg
Medlemskommitté					Lars Frykevall
Marknadsföringsk.					Leif Kallin

	1988	1992	1993
Damkommitté	Inger Gaasvik	Boel Carlgren	Sonia Steingruber
Elitkommitté	Erik Almsved	Patrik Sundin	Jan Mattsson
Juniorkommitté	Odd Gaasvik	Ledare: Mattias Pålsson	Mattias Pålsson
Oldboyskommitté	Gösta Alsén	Hans Eriksson	Hans Eriksson
Tävlingskommitté	Christian Hammar	Christian Hammar	Christian Hammar
Bankkommitté	Svante Ringman	Palle Thalén	Palle Thalén
Byggkommitté	Bo Färnström	Bo Färnström	Bo Färnström
Medlemskommitté	Anna Lagergren	Göran Bladlund	
Marknadsföringskommitté	Leif Mattsson	Lars H. Larsson	Örjan Öberg
Utbildningskommitté	Henrik Olsson		Per Arne Holmberg
Herrkommitté		John Stenvall	John Stenvall

	1994	1995	1996	1997	1998
Bankkommitté	Palle Thalén	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber
Elitkommitté	Thord Bodell	Jan Mattsson	Tord Bodell	Jan Westman	Jan Westman
Juniorkommitté	Christer Trygvesson	Joakim Lööv	Åke Lund	Åke Lund	Johan Enocksson
Oldboyskommitté	Hans Eriksson	Hans Eriksson	Hans Eriksson	Hans Eriksson	Hans Eriksson
Tävlingskommitté	Christian Hammar	Jan Westman	Jan Westman		
Damkommitté	Sonja Steingruber	Gun Smedh	Gun Smedh	Gun Smedh	Gun Smedh
Bygghälskommitté	Bo Färnström	Erik Dickfors	Eric Dickfors	Bo Färnström	Bo Färnström
Medlemskommitté		Yvonne Lundberg	-		
Marknadskommitté	Örjan Öberg	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber
Utbildningsteamet	Håkan Eriksson	Claes Bergendahl	Claes Bergendahl	Claes Bergendahl	
Herrkommitté	John Stenvall	Jan Englund	Jan Englund	Jan Englund	Jan Englund
Golfkul	Monica Hermansson	Monica H. Lindbäck	Magnus Johansson	Magnus Johansson	Erik Almsved
Banprojekt		Christer Trygvesson			
Knattgolf			Monica H. Lindbäck	Monica H. Lindbäck	Kent Lantz
Träningsgrupp 13-14 år					Monica H. Lindbäck

	1999	2000	2001	2002
Bankkommitté	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber
Elitkommitté	Jan Westman	Jan Westman	Jan Westman	
Juniorkommitté	Johan Enocksson	Monica Smedh	Monica Smedh	Ordf. vakant
Seniorkommitté	Hans Eriksson	Hans Eriksson	Hans Eriksson	Hans Eriksson
Tävlingskommitté	Torbjörn Gustavsson	Torbjörn Gustavsson	Ordf. vakant	Ordf. vakant

Damkommitté	Gun Smedh	Gun Smedh	Gun Smedh	Gun Smedh
Bygghälskommitté	Bo Färnström	Eric Dickfors	Eric Dickfors	Eric Dickfors
Medlemskommitté	Berndt Hansson			
Marknadskommitté	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber	Ernst Steingruber
Avesta Golfteam				Jan Westman
Utbildningskommitté	Claes Bergendahl	Claes Bergendahl	Claes Bergendahl	Claes Bergendahl
Herrkommitté	Jan Englund	Jan Englund	Jan Englund	Jan Englund
Golfkul	Erik Almsved	L.-Å. Johansson	Anders Bergstrand	Anders Bergstrand
Knattgolfen		Jan Larsson	Jan Larsson	Jan Larsson

Banpersonal

Ingvar Arnell uppskattad banskötare

Klubbens förste greenkeeper hette Ingvar Arnell. Han var uppskattad av klubben och styrelsen var rädd att mista honom till någon annan bana (protokoll 10.3.64), varför ordföranden Figge Blomqvist fick i uppdrag att diskutera lönefrågan med personalstiftelsen. I avvaktan härpå fick klubbmästaren i uppdrag att uppvakta Ingvar Arnell med anledning av hans bröllop.

"... beslöts tilldela Ingvar Arnell en gratifikation på 500 kr som en erkänsla för synnerligen god skötsel av golfbanan. Arnell har nedlagt ett arbete långt utöver vad som rimligen kan krävas ... en bana i absolut toppkondition." (Protokoll 6.7.67)

Ingen banskötare 1971?

"Nye banskötaren ska vara medlem av bankommittén" (Protokoll 7.1.1971)

"Styrelsen är oroad över att banskötare ännu ej är tillsatt så nära inpå säsongstarten." (Protokoll 14.4.71)

"Skogsförman Bror Larsson kommer nästa säsong att fungera som banskötare. Larsson skall beredas utbildning i någon form i god tid före säsongstarten." (13.10.71).

Bror Larsson deltog en kurs "för handhavande av grönytor" vid Sunnerdals gård, Säbyholm, under tiden 20.3-21.4 1972. Larsson skulle därefter sköta banan med hjälp av praktikanter. "Larsson kommer att under sommarmånaderna utnyttja Jämtsveden som bostad."

"Huset i Jämtsveden klart för inflyttning så snart telefon installerats. Huset bredvid disponeras nu av golfklubben. Efter installation av vatten och iordningställande beräknas banpersonalen kunna ta den i anspråk under hösten." (17.8.72)

Börje Stålhand tillträdde i april 1976. Han deltog i en banskötarkurs i Stockholm 12-22 april 1977. Detta var således en tiodagarskurs. Det fanns även kortare kurser: "Klubben sänder Börje Stålhand och Henry Hesselbäck till en kurs i banskötsel i Saxå torsdagen den 8 maj 1980." Stig Selldin var nyutnämnd banchef 1980 och han fick gå en kurs för banchefer.

"Börje Stålhand har slutat anställningen på golfbanan, men kommer att vara disponibel två förmiddagar per vecka. Bankkommittén skall vara ansvarig för verksamheten med Henry Hesselbäck och Thorslund." (13.1.81) "Juniorer skall sköta greenklippningen på söndagarna." (3.3.81)

"Hesselbäck belastar klubbens konto under mars-december" (21.12.82) Under övriga delen av året arbetade han på Jernverket.

Personalen var fortfarande 1983 anställd av AJA. I ett protokoll 21.12.82 sägs att Henry Hesselbäcks lön för tiden mars-december 1983 ska debiteras golfklubben .

"Ulf Jansson är anställd av klubben på årsbasis. AMS lämnar 90% lönebidrag. Han är anmäld till grönytekurs under 6 veckor i AMS regi. Henry Hesselbäck inhyres av Jernverket under 4 månader." (5.3.84) Han anställdes av klubben 1984.

Banpersonalens sanitära utrymmen var länge undermåliga, och "duschkabin, varmvattenberedare och kemtoa anskaffas." (4.6.81) Anläggningarna låg i Jämtsveden.

När artonhålsbanan öppnades 1987 var Ulf Jansson banföreståndare. Övrig personal var Henry Hesselbäck och Gunnar Mølgaard. "Därutöver har vi haft ett flertal deltidsanställda, både med och utan bidrag från AMS och kommunen." (Bankkommitténs verksamhetsberättelse för 1987). Bankkommittén bestod öppningsåret av Stig Selldin (ordförande), Ulf Jansson, Per Almsved, Christian Hammar, Birgitta Lanz, Hans Pååg, Svante Ringman.

Hans Pååg anställdes som greenkeeper i maj 1989. Han fick gå en femveckors grundkurs i golfbaneskötsel vid Hvilans Trädgårdsskola.

År 1991 bestod personalen av Hans Pååg, M. Harjunpää, Gunnar Mølgaard, Henry Hesselbäck och Tommy Larsson. Tidvis har klubben haft hjälp av säsongsarbetare som fått jobb anvisade av arbetsförmedlingen. "Vi kommer att få minst tre ALU-arbetare på heltid". 30.3.95)

Hans Pååg var greenkeeper t.o.m. 1998, då han tyvärr blev allvarligt sjuk. Problemet löstes så att bankkommittéordföranden Ernst Steingruber även fungerade som banchef, med hjälp av befintlig personal (G. Mølgaard, Tommy Larsson, Andreas Jansson, Marco Harjunpää, Per Jansson). Fr.o.m. 2003 är Andreas Jansson greenkeeper.

Några veteraner

Gösta Alsén var sekreterare vid starten 1963, därefter ordförande 1965-70, och har under årens lopp haft allehanda befattningar, bl.a. ordförande för oldboyskommittén. Gösta har medlemsnummer 4 och skulle vara väl kvalificerad för titeln "eldest member".

Mats Juhlin var klubbmästare i den första styrelsen och blev senare sekreterare; vidare medlem i bankkommittén. Han blev snabbt singelspelare och vann bl.a. ett DM. Låt oss tillägga att ävens hans medlemsnummer tillhör "singelklassen". Mats Juhlin fick 1972 Svenska Golf förbundets förtjänstmedalj i silver som erkänsla för många års uppoffrande arbete för klubben och golfbanan.

Charles Lindberg var medlem av tävlings- och handicapkommittén 1967, senare även medlem av rekryteringskommittén och pressombud, dessutom medlem av valberedningen.

Oscar Hyttfors började spela på 60-talet och var ordförande i bankommittén 1991. Han byggde trappan vid nian, och tillsammans med Erik Matsson anlade han ett täckdike i ravinen på hål 14, en förändring som onekligen räddade en hel del bollar åt motionsspelarna.

Ernst Steingruber har förutom att han jobbat som banchef gjort stora insatser som kombinerad sponsorjägare och sponsor. Dessutom har han varit en uppskattad busschaufför vid olika utflykter till andra banor.

Torsten Hansson har varit en av de flitigaste i fråga om byggnadsarbeten och har under årens lopp lagt ner ett stort antal timmar för klubben.

Gunnar Åhrberg var vice ordförande resp. och kassör 1987-95.

Reglerna och deras uttolkningar (decisions) är så många att knappt någon vanlig spelare behärskar alla. En som verkligen kan det mesta i regelväg är Henrik Olsson, själv golfdomare och mångårig kursledare i regelkunskap, och inte minst en stabil spelare under klubbens fyrtyoåriga existens. Han har även varit medlem av bankommittén mm.

Folke Carlsten var vice ordförande vid starten 1963 och medlem av tävlings- och handicapkommittén.

Fredrik Blomqvist, Roland Hållén och Gustav Schou -alla tre försäljare på Jernverket- var ordförande respektive banchef och kassör under de första åren. Gun Hållén var bl.a. ordförande i damkommittén. Samtliga fem nämnda flyttade från Avesta i samband med pensioneringen. Sten Hammar var banchef och styrelseledamot innan han flyttade från Avesta i slutet av 70-talet. Bengt Josefsson kom med redan på 60-talet och var i många år tävlingsansvarig och banchef mm men drog sig tillbaka av hälsoskäl.

Några "yngre veteraner":

Nedanstående personer har haft en mängd befattningar i olika styrelser och kommittéer under årens lopp:

Christian Hammar, Håkan Eriksson, Ann-Marie Pååg, Britt Sundberg, Inger Gaasvik, Audrey Long, Inghild Jönsson, Marita Ahnmark, Birgitta Lanz, Sonia Steingruber, Solbritt Bergqvist, Bo Färnström, Svante Ringman, Per Almsved, Kent Mattsson, Christer Trygvesson, Kersti Magnusson, Eric Dickfors, Hans Eriksson, Bengt Hillström, Jan Englund, Jan Westman.

Vid utbyggnaden till 18 hål utgjorde följande medlemmar en kommitté som fick lägga ner mycket tid på projektering och genomförande: Stig Selldin, Sivert Henriksson, Hans Pååg, Göran Kleist, Per Siljebäck och Leif Kallin.

Odd Gaasvik (1934-2003) innehade flera olika uppdrag sedan 80-talet och var ordförande sedan 1999, när han 2002 blev svårt sjuk och måste dra sig tillbaka. Innan dess var han även ordförande i Dalarnas Golförbund.

Gösta Sjöberg, Lars Frykevall, Rolf Lindblom och Palle Thalén, som samtliga har flyttat från orten, gjorde värdefulla insatser för klubben, särskilt i samband med utbyggnaden till 18 hål. Gösta Sjöberg valdes till hedersmedlem vid årsmötet 10.2.1988.

Gordon Long

Brittisk tränare

Svenska tränare var sällsynta i början av 1960-talet. Skotten Gordon Long arbetade sedan några år på Falu GK, och AJGK avtalade vid starten 1963 att han skulle fungera som tränare på deltid i Avesta. Han hade f.ö. liknande avtal med andra klubbar. Fortfarande i verksamhetsberättelsen för 1973 anges att Long "under utomhussäsongen tjänstgjort tisdagar i Hofors, torsdagar i Sala och fredagar i Fagersta."

Provanställning

Bostadsbrist rådde 1966, men enligt protokoll 6.10.66 hade familjen Johnson föreslagit att "Long skulle erbjudas tränartjänsten för en fast lön av 700 kr/månad, fri bostad jämte inkomst från träningsverksamhet och shops". Befattningen skulle gälla "på prov" för en tid av två år. Gordons kontrakt med Falu GK utlöpte 1.4.67. Styrelsen beslutade dock att till vidare "hålla dörren öppen för andra lösningar". I kontraktet skulle man "precisera alla uppgifter klubben kan kräva av en heltidsanställd tränare." Han skulle även erbjudas anställning "i verket" under vinterhalvåret.

Efter provtiden skulle kontraktet gälla ett år i taget. I ett protokoll av 11.10.72 sägs att avtalet med Gordon Long bör förlängas ännu ett år. Några rader längre ner står emellertid kommentaren "Byte av tränare skulle sannolikt vitalisera golfspelet. Kommande styrelse rekommenderas därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att studera och förbereda denna fråga." Men uppenbarligen bestämde man sig för att behålla sin tränare.

Anställning hos AJGK

En formell ändring gjordes per 1.1.1976: "De nya regler som enligt utslag i Försäkringsdomstolen 1974 skall tillämpas beträffande instruktörens redovisning av lektionsavgifter och därmed sammanhängande sociala och andra kostnader har medfört att Jernverket ej längre anser sig kunna ha Gordon Long som anställd ... anställningen skall överföras till AJGK." (Protokoll 26.5.75). År 1980 fick Gordon delta i en kurs på Bosön för att förkovra sig i "praktisk instruktion".

Åren rullade på, och vid årsmötet 10.2.88 i Avesta Teater uppvaktades Gordon Long med guldur och blommor för 25 år i klubbens tjänst.

Konflikt vid pensioneringen

Inför Gordon Longs förestående pensionering i juni 1995 uppstod beklagligtvis en hel del misshälligheter. Styrelsen med ordföranden Rolf Lindblom i spetsen ville tidigarelägga pensioneringen ett halvår med motiveringen att efterträdaren skulle få inleda sin verksamhet med en hel säsong. Önskemålet torde framför allt ha betingats av att styrelsen eftersträvade en viss förnyelse av verksamheten, samt att den dynamiske ordföranden och den mer konservativa tränaren hade svårt att dra jämt. Gordon Long lade fram ett motförslag, som dock avvisades av styrelsen. Gordon hade å ena sidan högt anseende bland sina kolleger ute i landet och var erkänt skicklig på att analysera elitspelares teknik, å andra sidan uppstod ibland pedagogiska problem med nybörjarna, som kunde ha lite svårt att förstå hans metaforer, dessutom framförda på en i och för sig

charmfull men ändock svåruppfattad svenska "between the teeth". Många nybörjare, särskilt de äldre, föredrog därför att ta lektioner av assisterande tränaren, medan de skickligare spelarna ansåg sig ha god nytta av Gordon.

Kabinettsfråga ställes

I ett protokoll 1994-08-15 beklagar styrelsen en "olyckligt formulerad" insändare i Avesta Tidning, i vilken uttryckts kritik framförts mot det avtal som styrelsen förelagt Gordon Long beträffande hans pensionering. Andemeningen i kritiken var att styrelsen borde ha handlagt ärendet med större "fingertoppskänsla". Tonen blev efterhand alltmer hård, och ordföranden skriver i ett medlemsbrev 30.8.94: "Styrelsen kommer inte att acceptera en fortsatt stagnation i verksamheten." Gordon Long ansåg å sin sida att Lindblom inte hade den nödvändiga kompetensen att bedöma verksamheten. Vissa medlemmar misstrodde dessutom ordföranden eftersom han enligt deras åsikt hade visat bristande omdöme i samband med diverse orealistiska expansionsplaner som kunde ha äventyrat ekonomin.

En grupp medlemmar begärde så ett extra möte om saken, vilket ledde till att styrelsen ställde ultimatum: "Godkänn avtalet eller vi avgår". Vid mötet, där Bo Wickberg från SGF fungerade som ordförande, godkändes avtalet med röstsiffrorna 147-74 efter slutna omröstning. Styrelsen satt sålunda kvar. I stället utträdde ett antal medlemmar ur klubben, vilket dock visade sig vara en tillfällig markering, och efter någon säsong var de tillbaka i klubben. I resultatrapporten för 1995 anges även att ca 40 medlemmar hade underlåtit att betala avgiften utan att formellt anmäla utträde. Händelserna kom att få en tragisk fortsättning för familjen Long i och med att Gordon avled endast något år efter pensioneringen. Rolf Lindblom fortsatte som ordförande under 1995 och efterträddes 1996 av Leif Kallin.

Vems var felet?

"Det är inte ens fel när två träter", sägs det. Grundproblemet var nog att de två huvudkombattanterna var helt olika personlighetstyper. Rolf Lindblom var en glad garçon, utåtriktad och helt inställd på marknadsföring ("tänk i målgrupper"). Han ville gärna ha ett flott klubbhus, att själva banan hade problem med framför allt greenerna märks det inte så mycket av i protokollen. Gordon Long å sin sida kunde vara lite tvär och enveten, och utan tvivel gick det hans ära för när att ordföranden försökte få honom att byta stil på gamla dar. Konflikten satte nog även sina spår hos engagerade medlemmar av respektive läger, medan den tysta majoriteten inte förstod vad saken gällde och inte heller var särskilt intresserad.

Medlemsrekrytering

Besvärliga stadgar

Under niohålsbanans tid var det en ständig balansgång mellan behovet att öka antalet medlemmar och de begränsningar som stadgarna satte. Ibland var man tvungen avvisa sökande som inte var bosatta i Folkarebygden. Emellertid arbetade man för att locka till sig bollbegåvade ungdomar från orten. Exempelvis arrangerades en propagandadag 12.9.64. Sten Hammar och Folke Carlsten medverkade som propagandaspelare. Senare blev det tradition att ha en "pröva-på-dag" i maj, där man värvade deltagare i nybörjarkurser.

Ansökningsförfarandet

"Beslöts att sekreteraren ensam äger godkänna ansökningar om medlemskap från

personer permanent bosatta inom Folkare-orten. Övriga ansökningar skall godkännas av styrelsen". (Protokoll 6.12.65). Och 1.6.66 avslogs mycket riktigt ansökningarna från två personer från Fagersta.

"En angelägen uppgift ... är att öka medlemsantalet och att propagera för ökat intresse för lektioner." (Protokoll 11.11.68). En rekryteringskommitté tillsattes 22.1.69. Medlemmarna var Gösta Alsén, Charles Lindberg och Jan-Erik Berg, som var personalchef på AJA.

"Berördes frågan om att introducera s.k. entrépaket till nybörjarna." (12.8.70)
"Vissa formuleringar i nuvarande blankett för medlemsansökan är olämpliga" (7.1.71)

Missade TRIM-poäng

Ledningen för Jernverkets kampanj TRIM 72 hade försummat att ta med 9 hål golf som kvalificerande för TRIM-poäng, vilket föranledde ett tillrättavisande brev från klubbens styrelsemedlemmar Fredrik Blomqvist och Frederick Murray, båda anställda på Jernverket. Behovet av nya medlemmar framhölls.

Behövs Expressen?

Tidningen Expressen erbjöd sig 1975 att skriva om AJGK i sin Golf-Extra. Men det skulle kosta 750 kr, och styrelsen avböjde. I stället skulle man försöka få in artiklar i Avesta Tidning och Dala-Demokraten.

Värningskampanj

Styrelsen insåg på tidigt stadium att en utbyggnad till 18 hål skulle kräva ett betydligt större medlemsunderlag än vad som var möjligt enligt gällande stadgar för Jernverkets personalstiftelse. Vid ett möte 4.1.79 tillsatte styrelsen en kommitté under ledning av Charles Lindberg och med uppgift att värva nya medlemmar, både inom och utom AJA. "Klubben kommer att delta i aktiviteterna vid 'Föreningarnas Dag' den 13 maj (14.2.79)

Säsongen 1980 lockade klubben med 50% rabatt på årsavgiften för nya medlemmar, vidare rabatt på fem golflektioner och övningsbollar. Vidare ordnades en propagandadag den 10 maj. Ett av inlagen bestod i att Lars-Inge Johansson och Lars Erik Kallin gav en golfuppvisning i pausen vid Avesta IK:s nästa hemmamatch i fotboll. Vid ett möte 27.6.82 bestämdes att varje ny medlem skulle ha en kontaktman.

100 friska

Inför 1983 års säsong bestämde man sig för att skaffa 100 nya medlemmar och Lars-Inge Johansson fick i uppdrag att leda rekryteringen. Han tog bl.a. fram ett reklamblad för utdelning till alla hushåll i staden, och det arrangerades två informationsdagar, 10 och 12 maj. "Gubbgolffarna" och styrelsen assisterade Gordon Long på övningsfältet och en "pröva-på-runda".

Watford på besök

Den engelska fotbollsklubben Watford var på träningsläger i Avesta 1985 och deras spelare fick sprida glans över Avesta GK under en improviserad tävling. Skotten Gordon Long uppges emellertid inte ha varit särskilt nöjd med den engelska golftekniken.

Världsmästarspel

Slalomvärldsmästaren Jonas Nilsson, Hedemora, erbjöds fritt medlemskap mot att hans namn fick användas i rekryteringssyfte (15.2.86)

Medlemskö!

Artonhålsbanan kom till vid en tid när golf verkligen hade blivit "inne", och från starten 1987 steg antalet snabbt, och tidvis måste intresserade personer stå i medlemskö. Vid slutet av 1990 hade man över 1200 medlemmar, men 1993 blev Hedemoras bana spelklar, och i och med denna nya konkurrens tappade Avesta GK åtskilliga medlemmar som var bosatta i Hedemora och som föredrog att ha nära till sin hemmabana, även om det var en niohålsbana.

Uppåt igen

Enligt ett protokoll 1995-10-30 hade klubben 1014 medlemmar. En kampanj för nyrekrytering hade genomförts under året, dock utan större lycka. Men ett par år senare vände kurvan, inte minst tack vare god tillströmning av juniorer.

Medlemspaket 1998

Nybörjare som gick in i klubben 1998 fick en rabatt på årsavgiften i form av utbildning för grönt kort, bestående av lektioner mm. till ett värde av 1000 kr, dessutom en viss respit med att betala in medlemslånet.

Medlemsstatistik, Avesta och hela landet

Medlemstak

I protokoll 10.3.64 säger styrelsen att medlemsantalet för 1964 bör begränsas till 150. Detta maxtal sattes nog inte enbart av omsorg om banan utan även av det faktum att subventioneringen av medlemsavgifterna begränsades av bestämmelserna för AJA:s personalstiftelse, vilka dessutom innebar att endast en mindre del av medlemmarna fick vara bosatta utanför Folkarebygden. Det rådde alltid en intressekonflikt mellan dessa bestämmelser och behovet att öka medlemsantalet. Dock höjdes taket efter hand: "Styrelsen beslöt föreslå höjning av max antal medlemmar i klubben från nu gällande 350 till 450." (Protokoll 10.11.75)

Inför säsongen 1989 satte styrelsen en gräns om 900-950 medlemmar, och man skulle inte anta några nya B-medlemmar. Men vid årsmötet 18.2.90 sattes taket till 950 A-medlemmar och 450 B-medlemmar, dvs. totalt 1400. Vid nämnda tidpunkt var det verkliga antalet 935 + 265, dvs. 1.200.

De första åren

Startåret 1963 hade AJGK 52 medlemmar, som betalade en årsavgift av 20 kr var. Motsvarande siffror var 1967 103 medlemmar resp. 60 kr och för 1970 161 medlemmar resp. 125 kr.

Juni 1965: 68 seniorer + 22 juniorer, men 20 st. ligger efter med årsavgiften, 12 har utträtt på grund av flyttning från orten. I juni 1970 hade man 208 medlemmar, och "rekryteringen var god". Men den officiella siffran vid årets slut var alltså 161.

1975 hade medlemsantalet passerat 300, av vilka dock 54 fortfarande den 23.6.75 resterade med årsavgiften. I augusti 1978 fanns det 300 seniorer och 123 juniorer/studerande. Dock uppges i protokoll 1979-04-17 att antalet per 1978-10-31 var 264 resp. 106, summa 370. Tydligt var det några som hoppade av vid säsongens slut. Per 1982-12-31 hade medlemsantalet klättrat till 410.

Det var som synes en rätt försiktig ökning av medlemsantalet under 70-talet och början av 80-talet, men å andra sidan talas det ofta i protokoll och årsberättelser om den ökande trängseln på niohålsbanan. I och med att artonhålsbanan blev klar fick vi ett helt annat sug, och redan 1990-12-31 hade Avesta Golfklubb 1204 medlemmar, därav 3 hedersmedlemmar, 45 knattar, 155 juniorer, 9 studerande/militärer och 29 passiva.

Konkurrens från andra banor

Hedemoras bana blev spelklar 1993. I och med det tappade Avesta GK åtskilliga medlemmar, som var bosatta i Hedemora och som föredrog att ha nära till sin hemmabana, även om det var en niohålsbana. En annan orsak till att medlemmar försvann vid denna tid var att många var s.k. sterbhusmedlemmar, huvudsakligen bosatta i Stockholmsområdet, och efterhand som det öppnades nya banor där valde många att ha sin hemmabana på närmare håll. I oktober 1995 hade medlemsantalet gått ner till 1014, vilket givetvis utgjorde ett svårt finansiellt problem i och med att medlemslånen skulle återbetalas. En kampanj för nyrekrytering hade genomförts under året, dock utan större lycka. "Vår strävan att värva 100 nya seniormedlemmar netto resulterade istället i en minskning med ca 40 medlemmar". (Årsberättelsen för 1995)

Medlemsutvecklingen 1963-2002



Under tiden 1990-96 minskade antalet varje år. Det hjälpte inte att många nya medlemmar kom in, det var ännu fler som utträdde. Men efter 1997 har det varit en nästan explosiv nettoökning, 40% på fem år.

Statistik från Svenska Golfbundet

Vi starten 1904 hade SGF 100 medlemmar, och fortfarande 1920 endast 500. År 1960, tre år innan AJGK bildades, hade förbundet 12600 medlemmar.



Det var alltså i början av 80-talet som den verkliga ruschen satte in, och alltsedan dess har den årliga ökningen av antalet medlemmar i SGF legat på över 5%.

"Trängselkvoten"

År 1980 fanns det i Sverige 151 golfbanor och 78.500 aktiva spelare. Dessa siffror hade år 2000 ökat till 399 banor och 440.700 spelare. Men antalet hål per bana kan vara 9, 18, 27, 36 eller ytterligare något annat, och SGF har, i syfte att få ett mått på trängseln på banorna, gjort en beräkning av antalet spelare per hål. Det visar sig att detta antal under den nämnda tjugoförårsperioden har ökat från 35 till 69. En klubb med 18 hål och 1300 medlemmar skulle alltså ha 72 spelare per hål. Avesta GK tycks enligt detta räknasätt ligga strax över ett riksgenomsnitt. Å andra sidan säger en sådan kvot ingenting om hur trängseln kan variera under olika veckodagar och över en säsong.

I slutet av 2002 hade antalet ökat till 449 klubbar, varav 19 i Dalarna. Antalet medlemmar hade ökat till 574.500. (Att antalet spelare enligt ovan är lägre än det tidigare nämnda antalet medlemmar för samma år kan bero på att man i medlemsbegreppet tar med passiva medlemmar och andra kategorier som inte hänförs till begreppet aktiva spelare.)

Golfboomen på 80-talet

Golfen blir folksport

Ända sedan golfsporten introducerades i Sverige för över 100 år sedan var golfen länge en av de små och exklusiva idrotterna, men efter 1975 började en viss expansion i fråga om både antal klubbar och antal spelare, och den tog verklig fart i mitten av 80-talet, delvis som en följd av spekulativa projekt, som i några fall ledde till konkurser, där även medlemmarna blev av med sina insatser. Detta var dock undantagsfall, och även om många klubbar såg sig tvingade att införa både höga medlemslån och dryga årsavgifter kom det till stånd en expansion som snabbt gjorde golfen till en av landets största sporter, räknat i antalet utövare. Endast innebandy är en jämförbar sport i fråga om medlemsutveckling. Tennisen har gått kräftgång under samma period, och även de

traditionellt starka sporterna fotboll och ishockey har haft vissa svårigheter med nyrekryteringen.

Likviditetsproblem

Avesta GK har varit förskonad från växtvärk och konkurshot, tack vare en försiktig och balanserad utgiftspolitik. Ett av de få tillfällen när det har hettat till en aning var när styrelsen år 1991 hade planer på att bygga ett nytt klubbhus. Förslaget avslogs dock vid ett extra årsmöte till förmån för ett enklare alternativ. Det var kanske tur, för under perioden 1990-1996 sjönk medlemsantalet med ca 260, en kraftig belastning på likviditeten. Investeringarna har i stället koncentrerats till själva banan i form av bl.a en anläggning för fairwaybeattning och en funktionell maskinpark. En källa till bekymmer ligger i det faktum att likviditeten varierar starkt över säsongen, vilket ofta har tagit sig uttryck i att checkräkningen har varit starkt utnyttjad under perioden oktober-februari.

Klubbens ekonomi

AJGK:s bankförbindelser

Från början hade man vad som då hette Uplandsbanken (numera en del av Nordéa), men i samband med planerna på utbyggnad till 18 hål bytte man till Handelsbanken.

Budget på niohålstiden

Även med hänsyn tagen till inflationen var det förvånansvärt små belopp på niohålsbanans tid. I budgeten för 1973 räknar man med intäkter om 63.400, varav medlemsavgifter 49.000. Bland kostnaderna inskränker sig "material" till 3.000, restaurangen 12.000. Största posten är ersättning till Stiftelsen, dvs. Jernverket, 21.000. Utfallet för samma år presenteras summariskt i protokoll 13.2.74 sålunda:

AJA:s kostnader för banans skötsel	70.000	
AJA:s kostnader för AJGK:s verksamhet	80.000	
AJGK:s kostnader	40.000	190.000

Jernverkets subvention (skattemässigt avdragsgill) uppgick således till skillnaden mellan 150.000 och 63.000.

Lotterier

"Beslöts att klubben skall anordna 2 st lotterier, vilka ger en garanterad vinst på 1.550 kr vardera." (25.9.69) Ansökan avslogs enligt protokoll 12.8.70. Orsaken anges inte. Man skulle nu försöka ordna ett s.k. medlemslotteri. Den 7.1.71 blev det nytt avslag.

"Klubbmästaren skall direkt med varuhusen undersöka möjligheterna ttt där få ordna försäljning av lotterier." (Protokoll 10.2.71). Det blev så småningom ett kaffelotteri på Domus vecka 40-42 1972, med Lars Frykevall som föreståndare. "Bo Ivansson och Lars-Inge Johansson utreder möjligheten att få in pengar genom automatbingo." (8.1.75) Säsongen 2002-03 fick elitkommittén in ca 20.000 genom Bingolotto.

Ingen reklam, tack

Att amatörismen höll sig kvar länge framgår av följande notering i ett protokoll av 24.5.72: "Styrelsen beslöt att reklam i form av firmamärkta flaggor, bänkar och liknande ej får förekomma på golfbana eller i klubbhus. Däremot accepteras gärna skänkta priser."

Men i slutet av 70-talet började Jernverket framföra önskemål om att slippa subventionera golfklubben (ca 100.000 per år) och vid ett möte 27.5.80 bestämde man sig för att börja sälja reklam på soffor och flaggor.

Den verkliga reklamdriven inrädde i och med att nya banan blev färdigställd. En speciell kommitté fick i uppgift att kläcka idéer. T.o.m. papperskorgarna skulle förses med reklam. (10.9.86)

Överskott

"Styrelsen beslöt att klubbens överskott skall fonderas ... för inköp av ... utrustning till golfbanan" (11.10.72). Beslutet får väl tolkas som att överskottet inte skulle användas för att sänka årsavgiften. Vid samma möte beslöt man tvärtom att höja avgiften, bl.a på grund av att SGF väntades höja sin avgift. Man skulle dessutom fråga AJA om företaget hade några invändningar mot att höja avgiften för AJA-anställda!

Milersättning

"Lars Frykevall skall som ersättning för ... deltagande i regionmötet i Örebro erhålla 2 kr/mil. (11.10.72). Detta var således vid starten av oljekrisen på 70-talet (innan dess kostade bensinen ca 80 öre/liter.) Inflationen var ihållande, och 1983 var bilersättningen 5 kr/mil.

AJGK-tröja

"Styrelsen beslöt köpa 50 st. Hyvontrojor från Gustav Karlsson, Cykel & Sport, för 18:50 inkl. tryckning, moms och chliché". (26.3.75) Tröjorna skulle säljas i shoppen med visst pålägg. Vid samma möte beslöt styrelsen inbjuda fritidsintendent Ove Svensson till en "diskussion om kommunens bidragsmöjligheter och golfens plats bland kommunens fritidsverksamheter".

Finansiering av utbyggnaden

"Svenska Handelsbanken har meddelat att de är villiga att erbjuda en nybildad stiftelse ett lån av 1,2 milj. kr. med en trolig amorteringstid av 30 år" (2.1.84) Någon stiftelse blev det dock aldrig. Klubben fick ett lån i banken, och dessutom fick medlemmarna lämna ett räntefritt lån till klubben, vilka personlån banken erbjöd sig att refinansiera.

Kris på 90-talet

Medlemsantalet var vikande och 1995 var ett kärvt år ur ekonomisk synpunkt. Årsmötet sade nej till ytterligare investeringar och förbättringar. I stället uppmanades medlemmarna hjälpa till med frivilligt arbete inom en projektgrupp som leddes av Christer Tryggvesson. Ett förslag om obligatoriskt arbete avvisades. Checkkrediten i Handelsbanken höjdes i oktober 1995 från 500.000 till 700.000 med säkerhet i företagshypotek i Avesta GK:s näringsverksamhet. Men 1997 kom en vändning och nya medlemmar strömmade till.

Medlemsavgifter

Årsavgifter

Enligt verksamhetsberättelsen för 1963 var årsavgiften ("brutto") 125 för ensamstående, 200 för äkta makar och 25 kr för junior. Men AJA-anställda betalade startåret den uppseendeväckande låga avgiften 20 kr. Personalrabatten reducerades efter hand; AJA-avgiften för 1967 var 60 kr. och för 1970 125 kr.

Inför säsongen 1973 infördes ytterligare kategorier:

Seniorer AJA 170 kr, IA (icke-AJA) 310, äkta makar AJA 260, dito IA 480, studerande 22-24 år 115, juniorer 60, non-resident, senior 225, dito äkta makar 340 kr.

Lägg märke till att kategorin "non-resident" hade en lägre avgift än IA. Den inte helt logiska definitionen av "non-resident" var att medlemmen i fråga, förutom att vara bosatt utanför Folkarebygden även skulle vara anställd inom Johnsonkoncernen.

Koncernrabatten avvecklas

Till 1974 års säsong hade Jernverket bestämt att AJA-anställda och Koncernanställda skulle ha 45 resp. 25% rabatt på ordinarie avgift, som för 1974 oförändrat låg på 310 resp. 480 kr. Följande år höjdes avgiften drygt 10%, samtidigt som man införde rabatter för nybörjare. För 1976 400 kr. för senior och 630 för äkta makar. Till 1978 höjde man hela 20%, så att senioravgiften hamnade på 540 kr.

Men allt efter som planerna på utbyggnad av banan tog form stod det klart att systemet med personalrabatt var ohållbart, och för 1983 togs ett första steg mot en utjämning, så att AJA-anställda skulle betala 400 kr. och utomstående 690 kr., och 1984, alltså det första året under nytt namn, var senioravgiften 750 kr. för alla.

Artonhålsbanan - nya avgifter

För 1987 gällde 900 kr för seniorer, äkta makar 1600. B-medlemmar betalade 550 + halv greenfee. Redan 1989 var ordinarie avgift uppe i 1450 kr, följande år 1.600 kr. 1996 sänktes avgiften med 100 kr till 1850, samtidigt som medlemslånet höjdes.

Ingen skörlevnad

"Styrelsen fastställde att endast de par som är formellt gifta äger rätt att tillgodoräkna sig äkta-make-rabatten." (Protokoll 15.2.73). Ordet "sambo" var ännu inte påtänkt.

Medlemsbrickor

"Varje medlem skall förutom medlemskort erhålla en medlemsbricka ... försedd med initialerna AJGK, årtal och nummer ... skall bäras synligt på bagen." (Protokoll 13.2.74)

Alternativa medlemsformer

För 1967 gällde en speciell avgift för studerande i åldern 22-26 år, även kallade "praktikanter" (75 kr).

Ett par år kring 1990 fanns medlemsformen B-medlem, dvs. greenfee-medlem.

Årsavgiften var ca 800 kr lägre än full avgift, och man fick spela mot Dala-greenfee (70 kr.) Men 1991 avskaffade B-formen, och i stället infördes den nya formen vardagsmedlem (med en rabatt av 700 kr), alltså ett sätt att avlasta helgerna. Bakgrunden var att många Avestabor vid denna tidpunkt stod i kö för att bli A-medlemmar, medan personer från andra orter kunde gå in som B-medlem.

Emellertid återinfördes B-formen 1997, nu under benämningen Greenfeemedlem, öppen endast för personer boende utanför Avesta kommun, och årsavgiften inkl. en greenfeebiljett sattes till 950 kr

Svensk Golf

Från 1966 gällde kollektiv prenumeration på tidskriften Svensk Golf. Kostnaden skulle täckas genom höjning av årsavgiften med 10 kr per seniormedlem, dvs till 135 kr för ensamstående och 220 för äkta makar.

Avgifter till Svenska Golfbundet

För 1987 gällde en avgift till SGF av 74 kr för seniorer och 34 kr för juniorer.

Diskretion hederssak

"Golf i Sverige" - troligen nuvarande "Svensk Golfguide" - hade inför 1971 års säsong begärt att få vissa uppgifter, bl.a årsavgifterna. På ett möte 10.2.71 beslöt man tillmötesgå önskemålet, men man skulle endast uppge den avgift som gällde för utomstående.

Restlängd och utträdesregler

"Ca 50 av klubbens medlemmar har ännu ej erlagt medlemsavgiften. ... efter den 1.7.72 skall de som då ej erlagt årsavgiften avstängas från tävlingar ... (Protokoll 24.5.72) En av de nämnda medlemmarna begärde senare reducering av årsavgiften med motiveringen att han "ej haft tid att spela golf i år." Begäran avslogs, medlemmen begärde utträde, men styrelsen fann att full avgift skulle betalas.

"Frederick Murray undersöker hos SGF vilka påtryckningsmöjligheter en klubb har för att få in medlemsavgiften från betalningsovilliga medlemmar" (10.1.73)

När nya banan skulle byggas var det rätt många medlemmar som fann de nya avgifterna och medlemslånet betungande, och vid möte 15.6.87 rapporteras att 73 medlemmar inte hade betalt årsavgiften. Dessutom var det många som inte hade betalat in reverslånet.

Medlemslån

Medlemslån

Under de första åren förekom inga medlemslån, det var först vid utbyggnaden till 18 hål 1987 som detta blev nödvändigt, och varje medlem fick låna ut 3.000 kr utan ränta. (protokoll 17.2.87). År 1992 kom en höjning om 2.000 kr, 1996 1.000, och 1997 ytterligare 1.000, alltså totalt lån 7.000 kr. Lånet förfaller till återbetalning tre månader efter det att medlemskapet har upphört. Härav följer att utträden utgör en potentiell belastning på likviditeten. I början av 90-talet sjönk medlemsantalet drastiskt, och klubben fick 1993 höja checkräkningskrediten hos Handelsbanken till 500.000, vilket är en dyr finansieringsform. Åren 1991-96 kännetecknades av vikande medlemstal, och 1995 var det åter nödvändigt att höja checkkrediten, nu till 700.000 kr.

Greenfee

Greenfee

1963 vardagar 5 kr, lördag-söndag 10 kr. Antalet greenfee-gäster 1963 var ca 100.

För 1966 gällde en greenfee om 10 kr på vardagar och 15 kr på lördagar, söndagar och helgdagar.

Spelavgifterna höjdes 1968 till 15 kr (helger 20 kr.) med motiveringen att gästande spelare nu kunde erbjudas bättre service tack vare det nya klubbhuset.

Greenfee för 1973-75: vardagar 15 kr/dag, helger 20, junior 7:50. Dessutom fanns det en veckoavgift, 60 kr. Om greenerna var stängda skulle avgiften vara 10 resp. 15 kr. 1976 höjdes greenfee till 20 för vardagar, 25 veckoslut och helger. Helgavgiften höjdes 1978 till 30 kr. Trängseln under helgerna var redan besvärande, och tävlingarna drog alltid över tiden. För 1979 gällde 25/30 kr.

Under startåret för Avesta GK, 1984, var greenfee på vardagar 40, på helger 50 kr. För 1989 kostade det 80 kr/dag, således ingen särskild helgavgift,

Halv greenfee

"Greenfee vid deltagande i tävlingar på golfbanor i Dalarna har satts till 20 kr. Gäller alla tävlingar utom Dalagolfen, då ingen greenfee tas ut." (Överenskommelse mellan Dalaklubbarna, 3.3.81) Men årsmötet 1988 beslutade att medlemmar från Sätters GK inte skulle omfattas av regeln om halv greenfee. Vid samma tillfälle hade årsmötet avvisat ett förslag från Sala GK om att tillämpa halv avgift. Just med Säter tycks det ofta ha förekommit dispyter angående greenfee, vilket kan ha samband med att Sätters GK:s anläggning blev påfallande dyr, 10,5 milj. kr. enligt uppgift vid distriktskonferens 14.10.89, varför det blev nödvändigt med högsta möjliga intäkter.

Besöksstatistik

1989 hade klubben 5050 gäster, varav 1680 från Dalarna och 400 från Stockholm, och intäkterna var 354.000 kr. Bästa dag (13700 kr) var när Postens RM hade inspel.

Inflationens verkningar

År	1963	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002
Medlemsavgift, senior ordinarie	125	175	275	350	625	775	1600	1650	1950	2300
Greenfee, vardag	5	10	15	20	30	40	120	150	180	220
Greenfee, helg	10	15	20	25	40	50	120	150	200	260
Konsumentprisindex 1963-2002	42,8	49,6	66,4	83,2	100	154	208	255	261	273

Jämförelsetal:

Medlemsavgift/konsumentprisindex	2,92	3,53	4,14	4,21	6,25	5,04	7,70	6,48	7,48	8,43
Greenfee vardagar/index	0,12	0,20	0,23	0,24	0,30	0,26	0,58	0,59	0,69	0,81
Greenfee helger/index	0,23	0,30	0,30	0,30	0,40	0,33	0,58	0,59	0,77	0,95

Avgifterna har som synes (med undantag för 1985) stigit fortlöpande, både absolut och relativt.

Till medlemsavgiften ska även läggas kostnaden för medlemslånet (70% * lånebelopp * räntesats).

Årsredovisningar 1988 -2002

	1988	1989	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
INTÄKTER											
Medlemsavgifter	578	907	1507	1432	1313	1365	1478	1591	1659	2027	2081
Greenfee	202	354	359	433	530	584	624	745	799	949	883
Reklam	227	236	184	194	186	220	217	267	264	265	275
Restaurang	-113	8									
Företagsgolf			11	14	15	15	4	18	12	22	7
Tävlingar	48	49	65	73	110	48	63	50	20	27	39
Övrigt	27	22	60	61	94	54	51	53	47	66	48
S:a intäkter	969	1576	2186	2207	2248	2286	2437	2724	2801	3356	3333
KOSTNADER											
Banan	547	594	897	808	690	875	1100	1335	1396	1746	1666
Klubbhus	124	154	240	233	253	250	263	259	224	347	263
Kommitteer	21	10	76	62	67	16	25	0	15	19	14
Pro	98	95	136	133	61	50	43	37	61	57	57
Divisionsspel	8	10	26	24	27	25	20	25	19	20	37
Administration	332	287	495	364	349	308	345	451	420	457	495
SGF/DGF				126	123	129	146	159	171	179	201
Räntor	80	64	31	77	64	54	50	52	58	55	64
S:a kostnader före avskr.	1210	1214	1901	1827	1634	1707	1992	2318	2364	2880	2797
Resultat före avskrivning	-241	362	285	380	614	579	445	406	437	476	536
Avskrivningar	205	257	525	575	575	555	555	578	630	475	560
Resultat efter avskr.	-446	105	-240	-195	39	24	-110	-172	-193	1	-24
Extraordinär intäkt									100		
Res. efter extraord. poster	-446	105	-240	-195	39	24	-110	-172	-93	1	-24
BALANSRÄKNING											
	31.12.88	31.12.89	31.10.94	31.10.95	31.10.96	31.10.97	31.10.98	31.10.99	31.10.00	31.10.01	31.10.02
Omsättningstillgångar	-327	-34	161	178	330	259	258	268	198	390	476
Anläggningstillgångar	3751	3710	5460	5154	5781	5993	6034	6019	5863	5867	5934
S:a tillgångar	3424	3676	5621	5332	6111	6252	6292	6287	6061	6257	6410
Korta skulder	176	142	550	686	1095	811	806	738	839	790	536
Banklån, långt	425	394	275	250	225	200	375	150	125	100	556
Medlemslån	819	1125	3778	3573	3988	4565	4668	4770	4771	4910	5143
Övriga långa skulder	1469	1375	838	840	781	630	507	865	655	785	527
S:a skulder	2889	3036	5441	5349	6089	6206	6356	6523	6390	6585	6762
Eget kapital											
IB	981	535	420	178	-17	22	46	-64	-236	-329	-328
Årets resultat	-446	105	-240	-195	39	24	-110	-172	-93	1	-24
S:a skulder och EK	3424	3676	5621	5332	6111	6252	6292	6287	6061	6257	6410

Artonhålsbanan

Nya förutsättningar

Utbyggnaden till 18 hål var ett stort projekt som dels fick bedrivas under nya ekonomiska förutsättningar med tanke på att Jernverket inte längre kunde hjälpa till på samma sätt som när niohålsbanan byggdes, dels ställde stora krav på ett antal medlemmar som på olika sätt engagerade sig i arbetet.

Här nedan några etapper på vägen mot målet, såsom de kortfattat framgår av ett antal dokument:

Premiär för 18-hålsprojektet

1977-12-13 PM av Gösta Sjöberg, som hade diskuterat 18-hålsprojektet med Bengt Lorichs, Svenska Golfbundet.

"Herrar Sederholm och Tedrup kommer fredag den 5 maj att göra en första besiktning av markområdet för den tilltänkta utbyggnaden ... Från AJGK deltar Gösta Sjöberg, Gösta Nordensson och Anders Roswall." (2.5.78)

Odaterad PM (1978) En enkät om 18-hålsprojektet kommenteras: Medlemmarna hade inte visat tillräckligt intresse på föreslagna villkor. Ett nytt förslag presenteras. Årsavgiften för senior skulle vara 650:-, inträdesavgift 2000:-. Handelsbanken erbjuder lån till inträdesavgiften.

1978-03-14 Offert från arkitekt Jan Sederholm avseende konsultkostnader (besiktning, dispositionsplan, speltekniska förutsättningar, mark- och anläggningsförutsättningar, kostnadsberäkning). Pris 50 timmar à 130:- (+3,54% moms).

Torvmossen

1978-06-10 Utbyggnadsförslag från Jan Sederholm. Av skissen framgår att flera hål var tänkta att beröra torvmossen, speciellt hål 2 (korthål, spelriktning nordost, beläget öster om nuvarande hål 17) och hål 17 (spelriktning sydväst, 375 m. långt, tvärs genom mossen).

"Stig Selldin och Sivert Henriksson presenterade 18-hålskommitténs förslag till utbyggnad. Det gällde två olika alternativ. Enligt det ena gick hålen rätt över mossen och i det andra gick hålen runt densamma. Styrelsen fann förslaget där mossen lämnades orörd vara mest tilltalande" (21.12.82)

Trots denna bedömning kom ändå mossalternativet att bli det som lades till grund för den närmast följande projekteringen, troligen som följd av argumentering från banarkitekten Sune Lindhe.

Finansiering

1978-07-06 PM av Gösta Sjöberg från diskussion mellan G. Sjöberg, A. Rosvall, Ch. Lindberg och B. Lindström betr. markfrågor, banfrågor, investeringskalkyl, finansiering, borgen. "Sederholms banförslag bör om möjligt accepteras sådant det är utan ändringar." Investeringen uppskattas till en miljon, varav medlemmarna ska tillskjuta hälften.

1978-07-24 Offert från Handelsbanken på checkräkningskredit om 1 miljon kr. mot borgen av Jernverket.

1978-08-23 Medlemsenkät. Propå: inträdesavgift 2000, årsavgift 800-1000 och/eller eget arbete.

Skatteproblem

1978-10-26 PM från Gösta Sjöberg till Gunnar Almström: Golfklubben behöver fler medlemmar och vill börja släppa in personer som inte uppfyller det krav som anges i Personalstiftelsens stadgar, alltså att man måste vara bosatt i Folkareregionen. Svar från VD (Sven-Eric Håkansson): Nej! Svaret dikterades troligen av att Personalstiftelsen inte fick subventionera utomstående, då kostnaderna annars inte hade varit avdragsgilla.

Håller mossen?

1978-11-17 Brev från G Sjöberg till Rosvall, Lindberg, Nordensson, Lindström: Tvivel har uppstått på att torvmossen kan utgöra underlag för fairway.

AMS

1983-01-28 Brev från Gösta Sjöberg till Länsarbetsnämnden med förfrågan om AMS-hjälp.

1983-02-23 Meddelande från G Sjöberg till Stig Selldin, Sivert Henriksson, Hans Pååg, Göran Kleist, Per Siljebäck och Leif Kallin. Länsarbetsnämnden kan förmodligen ställa upp med 75% av timkostnaderna för av AMS anvisad personal, och 10% av maskinkostnader och material (ej entreprenörer).

Men även eget arbete ...

1983-04-06 Brev från G Sjöberg till medlemmarna. Fler medlemmar måste rekryteras. Alla måste hjälpa till med finansiering och med eget arbete på banan, bunkrar och utslag, även klubbhus och bodar. Stödet från Jernverket kommer att upphöra.

"Röjning börjar 15 oktober 1984." (Protokoll 14.10.84)

"Styrelsen beslutar att arbete som avräkning på 200-kronorsavgiften under 1986 endast skall ske under bankommittén" (5.4.86) B-medlemmar och yngre juniorer var befriade från denna avgift.

"Röjningsarbetena har gått mycket bra. 111 personer har hittills nedlagt 459 arbetstimmar." (6.5.86)

Protokoll från styrelsemöte 1983-04-24 i AJA:s Personalstiftelse för fritidsverksamhet:

Golfklubben har nu övertagit en stor del av driften och underhållet av banan. Föregående år hade klubben till stiftelsen erlagt ett arrende om 130000. För säsongen 1983-84 kommer AMS att betala 90% av kostnaden för en banskötare.

Den nya bevattningsanläggningen fungerar bra. En greenluftare har anskaffats.

Medlemsantalet per 1982-12-31 uppgick till 410.

Stig Selldin redogjorde för utbyggnadsplanerna. Arbetet är tänkt att ske i två etapper, med fyra hål åt gången. En förutsättning är att mark tillhörig Avesta kommun och Avesta Jernverk kan disponeras.

Kostnaden för fyra hål uppskattas till 500.000.

Medlemslån om ca 1.700 kr erfordras.

Markfrågor

1983-05-09 Brev från G Sjöberg till Kommunalrådet Börje Frykberg med anhållan om att

kommunen ska ställa mark till förfogande samt lämna ett bidrag till utbyggnaden. Attraktionsvärdet anges som motivering.

1983-08-09 Brev från G Sjöberg till B Frykberg. AJA ska ombildas och ingå i ett nytt stålbolag. Golfklubben måste därför avskiljas från AJA. Utbyggnaden till 18 hål kommer i ett nytt läge. Ett nytt banförslag har tillställts stadsarkitekt Flodéus.

"Det beslutades att för 3.000 kr beställa en karta över golfområdet av Avesta kommun." (9.3.83)

Budget

Driftsbudget för 18 hål, 1983 års kostnadsläge (odaterad) 400,000, varav löner 250,000. Nyanskaffning Cushman traktor med tillbehör 130,000.

Byggnadsvärden

1983-11-21 PM från L-O Staaf till G Sjöberg. Taxeringsvärde resp. brandförsäkringsvärde för Kyrkbyn 26:1, klubbhus, golfshop, bagarstuga och vedbodas 211.000 resp 716.000. Dessutom motsvarande värden för Skräddarbo 5:4 och 5:6 (bostadshus och uthus). Sistnämnda fastighet kallades vanligen Jämtsveden och åren 1963-84 användes byggnaderna av banpersonalen.

Formell ombildning planeras

1983-12-05 PM av Gösta Sjöberg. AJGK ombildas till Avesta Golfklubb. En stiftelse ska bildas av kommunen och Jernverket. Stiftelsen ska stå som part gentemot golfklubben vad avser arrende mm. AJA arrenderar ut mark och byggnader på niohålsbanan på 20 år mot en symbolisk avgift. AJA säljer maskinutrustningen till klubben. På motsvarande sätt ska kommunen arrendera ut marken för de nya hålen till den nybildade stiftelsen. Utbyggnaden beräknas till 1,2 milj. (siffran ändrad för hand till 1,4). Den ska finansieras genom långfristigt lån med kommunal borgen, och kommunen betalar räntan.

Diskussioner om torvmossen

29.9.84 Anteckningar från inspektion av bankonsulent Sten Karlsson, SGF. Syftet var att se om den föreslagna placeringen av främst hålen 2 och 17 var acceptabel. Karlsson ansåg att det efter vissa åtgärder skulle gå att lägga golfhål på mossen.

Brev 22.10.84 från Ulf Sundberg, medlem i AGK och professor vid Skogshögskolan i Garpenberg: Sundberg är kritisk mot Sten Karlssons uttalanden. Framför allt betonar han att enbart gräs inte är tillräckligt för att dränera en mosse under sommaren, det måste finnas skog, annars kan det bli översvämning vid regn. Man borde undvika de delar av mossen där torven var djupare än en meter. Formuleringen är påfallande uppriktig: "Jag tror inte på Linde och Karlsson, de vet inte vad de talar om i markfrågor". Sundberg hänvisar till ett eget förslag (tyvärr inte bevarat). Han nämner dock att föreslaget hål 2 fortfarande skulle beröra mossen. (I den slutligen valda lösningen finns inget hål i den riktningen.)

Det kan noteras att Sundbergs brev är skrivet en vecka efter det att styrelsen beslutat att röjningsarbetena skulle påbörjas den 15:e oktober, vilket visar att projektet hade en besvärlig start. Den till den 15:e oktober planerade starten avsåg ju en helt annan layout än den som slutligen kom att gälla.

Stig Selldin berättar att kommittén länge kände sig besvärad av att framstående experter sinsemellan hade olika åsikter. Det som slutligen gjorde att man gick på Ulf Sundbergs linje var att han hade stöd av en skotsk expert, enligt Selldin "världens ende mossprofessor".

Fågellivet på banan

"Stig Selldin och Odd Gaasvik skall sammanträffa med Dalarnas Ornitologiska förening för att diskutera deras skrivelse till klubben." (13.4.83)

Offert

"Ett kostnadsförslag på kr. 1.485.000 har inkommit från Svalövs." (10.12.84)

Byggnationen

Meningen var att ett ungdomslag skulle sköta om avverkningen, men detta "fungerade ej tillfredsställande". (Stig Selldin 11.5.85) Hjälp utifrån fick rekvireras. Sedan flisades ris och sly under juli av en entreprenör, och grovplaneringen påbörjades i augusti. Samtidigt fick banarkitekten Sune Linde designa hålen. Vidare var det en del problem med telekabel och el-ledningar. Det kom mycket regn under hösten och maskinerna hade tidvis svårt att ta sig fram.

Vid möte 10.9.86 presenterades en rapport över dittills nedlagda kostnader för banbygget, som uppgick till 1.387.000. Enligt Hans Pååg återstod ytterligare 112.000 (bunkersand, bänkar, skyltar, vägar mm.)

Invigning

Banan invigdes den 14 augusti 1987 kl. 14.38 (!), då den första bollen slogs ut. (Bankommitténs verksamhetsberättelse för 1987). Enligt ursprungliga planer skulle invigningen ha ägt rum den 1 augusti.

Successiva förbättringar

Under åren sedan 1987 har det pågått ett kontinuerligt arbete med ombyggnad och förbättringar av banan, i första hand vad gäller greener och bunkrar. Dessutom företas mängder av smärre åtgärder med syfte att öka säkerhet och bekvämlighet på banan eller trivseln runt klubbhuset, och inte minst åtgärder som syftar till att underlätta "skogsgolfen": "Flera hundra stubbar mellan fyran och sexan har forslats bort. Efter stubbrytningen har marken återfyllts och vi kommer att se en grön yta växa fram." (Ernst Steingruber i årsberättelsen för 1998)

Andra utbyggnadsprojekt

Alternativ layout för de nya hålen

När artonhålsbanan planerades fanns det enligt Olle Staaf, tidigare chef för Jernverkets Lantbruksavdelning, ett tag även planer på att lägga nya hål öster om järnvägen, med en gångtunnel under järnvägen och riksväg 68. Bergsingenjören avstyrkte dock förslaget. Olle Staaf började spela själv 1983. Vid starten 1963 var han nyanställd på lantbruket och tyckte egentligen att det var synd att ta den fina betesmarken till en golfbana, t.ex. nuvarande tvåan. Emellertid visade det sig efterhand att lantbruket hade lönsamhetsproblem och vid stålfusionen 1984 avvecklades verksamheten totalt. Huvuddelen av skogsfastigheterna var då redan sålda, i ett desperat försök att behålla Jernverket inom Nordstjernan-koncernen.

Åsen

År 1982 fanns ett förslag att bygga en korthålsbana i området mellan slalomstugan och riksvägen, och i verksamhetsplanen för 1988 föreslår styrelsen att klubben ska projektera en korthålsbana 9 hål/800 m på åsen ovanför klubbhus-maskinhall. Lars Frykevall, ordförande 1984-88, lade samma år fram ett alternativt förslag om att bygga tre nya hål samt nytt klubbhus och parkering uppe på åsen mellan riksväg 80 och golfbanan. De befintliga hålen 1, 17 och 18 skulle bilda ett övningsområde. Några ekonomiska kalkyler hann aldrig göras, eftersom kommunen avvisade planerna av miljöskäl (vattentäkt).

I bankkommitténs rapport för 1990 anger Oscar Hyttfors ytterligare en idé för att utnyttja berget, nämligen att flytta vägen till maskinhallen ca 30 meter upp mot skogen, varefter ettan och artonde skulle kunna få en dogleg, v och övningsrangen kunde göras större.

Femman

I mitten av 90-talet diskuterades ett förslag att förlänga hål 5 bakåt så att det kunde bli ett par-fyra-hål i stället för korthål. Idén föll dock på att kommunen av miljöskäl inte gav byggnadstillstånd .

Mossen

Mellan hålen 17, 16, 4, och 7 ligger en torvmosse som upptar en stor utnyttjad yta. Idén att använda mossen hade varit upp i mitten av 80-talet när de nya hålen skulle byggas. Tanken förkastades efter långa diskussioner med hänvisning till de ogynnsamma betingelserna för dränering. Det var Ulf Sundberg som under projekteringen av de nya hålen påpekade att mossen är olämplig för exploatering, men han kunde tänka sig att använda en mindre del av den, där torvlagret var högst en meter tjockt. Rolf Lindblom (ordförande 1992-95) lanserade redan 1992 ett projekt som gick ut på att delar av mossen utnyttjades för ett nytt övningsfält, och befintlig pitching-green skulle göras om till parkering. Just bilparkeringen torde ha varit ett av skälen till utbyggnadsplanerna, eftersom Avesta GK hade fått dåliga recensioner i en kvällstidning med anledning av att det var för lång promenad från parkeringen till klubbhuset. Det faktum att det i stället kunde bli lång väg från klubbhuset till övningsområdet kommenteras inte.

Projektet var uppe på flera styrelsemöten men försvann så småningom från dagordningen, om det nu berodde på tekniska eller ekonomiska faktorer. Av ett protokoll från 16.5.94 framgår att frågan hade diskuterats vid ett möte med representanter för Skogsvårdsstyrelsen, Avesta kommun, Avesta Sheffield och Arbetsförmedlingen, vilket visar att planerna var långt framskridna. Att projektet inte kom att realiseras kan ha ett samband med att klubben var inne i en period med vikande medlemstal och därmed sammanhängande finansiella problem.

Ungdomsbana?

Vid ett möte 29.3.83 betr. det s.k. "Trettonhålsprojektet" omnämnes även en "ungdomsbana". Någon sådan torde aldrig ha realiserats, kanske beroende på att etappen med tretton hål kom att ersättas av den slutligen valda lösningen med 18 hål i en sammanhållen utbyggnad.

Stiftelsen Avesta Golf

I ett sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 1984-05-10 tillstyrkes att kommunen ska ingå i en stiftelse för utveckling av golfbanan, vidare att teckna borgen för ett lån på 1.400.000 som stiftelsen ska ta upp, samt att dessutom lämna ett

årligt bidrag för räntan. Protokollet utgör svar på ett brev från AVGK:s ordförande Lars Frykevall. I detta brev anhåller klubben även om fastställande av en utbyggnadsplan som utarbetats av stadsarkitektkontoret. Planen innefattade mark som tillhörde Jernverket och kommunen. Vid sammanträde 1984-09-13 godkände kommunstyrelsen förslagen om stiftelse samt borgen och räntebidrag.

Enligt ett arrendeavtal mellan Avesta AB och Stiftelsen Avesta Golf, daterat 1986-09-30, ska Avesta AB arrendera ut ett markområde om 50 ha på 20 år, räknat från den 1 januari 1986, mot en arrendeavgift om 500 kr/år. Av en till avtalet fogad karta framgår att området i fråga inte omfattade den mark på vilken nuvarande hål 8, 13, 14 och 7 (del av) är belägna. Enligt ett meddelande 1986-10-01 från Avesta AB:s fastighetsförvaltning beräknades avstyckning av den mark på vilken klubbhus och övriga byggnader stod bli klar i november 1986.

I själva verket tycks Stiftelsen Avesta Golf inte ha haft någon verksamhet, och varken stadgar eller årsredovisningar har påträffats. Uppenbarligen var stiftelsen ett onödigt mellanled mellan AGK och Avesta AB resp. kommunen. Både lån och arrende hanteras av AGK.

Bevattnings- och dränering

"Bevattningsystemet har 10 år på nacken och ... måste sannolikt ersättas inom tre år". (15.3.72)

"Sven-Eric Pehrson ... framförde allvarliga farhågor för att bevattningsystemet ej skulle orka en säsong till. Stopp under torrperiod kommer ruinera greenerna helt." (10.11.75)

Vattenförbrukningen 1976 var osannolikt stor, och den antogs bero på en läcka på ledningen mellan mätarbrunnen och klubbhuset.

"Dräneringen på banan och speciellt övningsfältet diskuterades." Tjälén var delvis kvar ännu 14.5.79, vilket gjorde att smältvattnet låg kvar, men man konstaterade även att dräneringen var dålig. Bankommittén tog ut ett lag "frivilliga" som grävde ett dräneringsdike från bunkrarna vid nuvarande 18:e ner mot släntkanten. Vid ett möte 4.6.81 specificerades tre områden som var akuta: 1.Runt tee 1, 2.Hål 5-9 och övningsplan, 3.Hål 6-7-8.

"Behovet av ny bevattningsanläggning blir alltmer akut för varje år." (26.6.79)

1980-01-10 Offertinfordran av Stig Selldin avseende bevattningsanläggning för befintlig niohålsbana, med anpassning till planerad utbyggnad.

1982. Den nya bevattningsanläggningen fungerar bra. Tekniken kallades "regntåg", en sprinkler som drogs över en längre sträcka, varefter den fick flyttas.

Sommaren 1987 var regnig och öppnandet av artonhålsbanan försenades av överskott på "tillfälligt vatten". Vi citerar ur bankommitténs rapport: "Detta har också inneburit att vi varit tvungna att hjälpdränera och sannolikt måste vi fortsätta med detta även nästa år." Vid möte 15.7.87 anslogs 50.000 för en extra dränering.

En stor investering i form av en automatisk fairwaybevattning färdigställdes 1996-97. Den blev driftklar 1998. Investeringssumman var beräknad till ca 1,5 milj. men blev något mindre tack vare eget arbete. Anläggningen kompletterades 1992 med en ny effekthöjande transformator för 65.000.

Bunkrar

"Styrelsen beslöt godkänna bankommitténs förslag att byte av bunkersand skall göras under en treårsperiod." (Protokoll 12.4.73) Men i augusti konstaterade styrelsen att bytet inte hade kommit igång pga att det var arbetskrävande och sanden dessutom dyr (ca 1.000 kr per bunker). Styrelsen ansåg emellertid att en förbättring av bunkrarna var angelägen.

"Omläggning av 7:ans bunker och igenläggning av fairwaybunkers på 5:an godkändes." (12.8.74)

Motsvarande hål idag är 11 och 18. Närmare beskrivning saknas. Vad gäller femman (=18) kan man ju ha ansett att hålet var tillräckligt svårt utan fairwaybunkrar.

"Bunkrarna har grävts upp och försetts med ny sand. Efter iordningställande vid säsongstarten och om spelarna sedan följer de bestämmelser som gäller är extra insatser ej nödvändiga. Tillräckligt antal krattor skall finnas." (Protokoll 19.1.76)

Gräsproblem

Gräsfrösorter

I protokoll 10.6.64 noteras att man ska göra prov med andra gräsarter på ettans och tvåans fairways. Viktigast var dock att reparera skadorna på greenerna. Vilka gräsarter det handlade om framgår inte. Så småningom (1975) har man kommit fram till att "vitgröe är den enda gräsart som klarar sig ... på greener och fairways. Fortsatta försök med krypven och andra sorter är alltså meningslösa." (Banchefen Sven-Eric Pehrson rapporterar från banchefsmöte i Hok, juni 1975).

Banans kondition

Att det tidvis har varit problem med banans kondition framgår av att lägesförbättring tillämpades 1965 så sent som den 8 juni, även om banan var "i väsentligt bättre skick än vid samma tid föregående år".

"Svenska Golfbundet har inbjudit en representant från vår klubb till en praktisk demonstration om vinterskador på greener samt genomgång av metoder för desammas förebyggande och bekämpande." (Protokoll 3.9.64)

"Banan är för dagen i väsentligt bättre skick än vid samma tid föregående år. Bankommittén avgör om den tillfälliga regeln betr. generell lägesförbättring kan slopas". (Protokoll 8.6.65)

"Golfbanans och speciellt de lågt belägna hålens kondition är synnerligen dålig. Av greenerna är nr 3, 6, 7, 8 och 9 i sådant skick att bankommittén anser att dessa måste hållas stängda minst tre veckor för att bli igott skick till slutet av säsongen. ... halv greenfee erlägges den dagar 4 eller fler greener är avstängda." (Protokoll 24.5.72) Vid ett möte 16.9.72 i Örebro med klubbar i regionen rapporterade Lars Frykevall att fyra

greener hade slagits senaste vintern, och att man hade haft lägesförbättring ända till 12 augusti på dessa greener. Därtill fogas den kryptiska anmärkningen att "utbyggnad av banan får ske i samarbete med Hedemora-Säter.

"Styrelsen beslöt ... bibehålla ruffar på 1974 års standard, ... ny grästorv på åttans herrtee, ... förbättring av gräs på treans herrtee, hårdare dressing för att få bättre greener och djupare och tåligare rotsystem, byte av mögelspruta. (Protokoll 5.2.75)

"Hela banan kan nu öppnas för spel". (2.6.77)

"Växtligheten är god och de kala fläckarna på greenerna börjar nu växa igen." (15.6.78)

Barnsjukdomar på de nya hålen

Även om investeringssumman för nybygget 1987 höll sig inom kalkylen visade det sig att klubben de närmaste åren fick lägga ut en hel del pengar på grund av oförutsedda svårigheter. I bokslutet för 1990 säger styrelsen att kostnaden för banan blev 182 kkr högre än beräknat beroende på nödvändiga åtgärder, t.ex. byte av sand i tio bunkrar, stubbrytning och trädplantering. Även löner och administrationskostnader blev högre, bl.a till följd av att klubben arrangerade årets RM

Bankkommitténs rapport för 1991: Våren var kall, och juni månad var omåttligt regnig. Avesta Open fick inställas. Bankkonsulent S O Dahlsson besökte Avesta i september. Han konstaterade att de nya greenerna hade undermåligt material som gjorde att gräset inte kunde växa. Sanden var för grov, nästan som grus, och den från mossen inblandade torven har på många greener "lagt sig som ett lock". Det hade t.o.m. grävts fram stora stenar i en del av greenerna. Reparation nödvändig. En radikal åtgärd skulle vara att skrapa bort 30 cm ytlager och fylla på god jord. Av rapporten för 1992 framgår dock att man fick nöja sig med att hålpipa med grova pipor, hjälpså och dressa med rätt greenbyggnadsmaterial.

"På hål 5 och 11 är greenerna helt omöjliga att komma till rätta med" (bankkommitténs rapport 21.9.92)

"Alla förbättringar är lagda på is. Pengar finns ej i budgeten" (Bankkommittén 26.4.93)

Besök av bankkonsulent 1994

Bankkonsulent Bengt Svärd, Svenska Golf förbundet, besökte Avesta 27.5.94. Några citat ur banbesöksrapporten:

- Golfbanan i Avesta har liksom de flesta av golfbanorna i Mellansverige problem med gräset oavsett gräsart.

- Växtbädden på den äldre delen av banans greener består av jord och har en bristfällig eller obefintlig dränering. Detta medför att växtbädden magasinerade mycket vatten under den regnrika hösten förra året. När vintern kom gick därför tjälen extra djupt.

- För att öka förutsättningarna för bättre övervintring i fortsättningen bör greenerna dräneras och höjas för snabbare upptorkning, alltså helst byggas om helt.

- Klubben bör med hjälp av en erkänd golfbanarkitekt arbeta fram ett långsiktigt renoveringsprogram för banan ...

- Bankkommittén bör arbeta fram ett dokument med verksamhetsmål för banan och dess skötsel. Dokumentet skall vara ett hjälpmedel för att skapa förståelse mellan förtroendevalda och medlemmarna i klubben."

Det bättrade sig år för år, och i årsberättelsen för 1998 citeras Bengt Svärd av banchefen Ernst Steingruber: "Golfbanan i Avesta är även i år i ett mycket bra skick med i huvudsak täta greener, fairway med bra tillväxt och tee-ytor med jämna täta ytor.

Säkerheten på banan

Försäkringar

"Uppdrogs åt kassören att ... lämna en redogörelse över frågor rörande kollektiv resp. enskild ansvarighetsförsäkring." (Protokoll 3.1.66)

Hissen

En greenfeespelare hade 1972 fått sin utrustning skadad i golfhissen. En förutsättning för att få ut ersättning på försäkring var att klubben varit försumlig. Kassören Gustaf Schou skulle "hos Skandia sondera möjligheten att ... belasta AJGK med försumlighet. ..." (13.9.72)

Tydligen förekom det också att en del våghalsiga spelare "släpade" med vagnhissen. Vid möte 13.8.73 diskuterade styrelsen om man borde sätta upp en förbudsskylt.

Riskabelt mellan tvåan och sextonde

Inför 1973 års säsong diskuterades flyttning ur säkerhetssynpunkt av hål 4/13, dvs. ungefärligen nuvarande sextonde. Orsaken framgår inte, men eftersom hålet då hade en dogleg kan man förmoda att risken utgjordes av att utslaget kunde komma ner på tvåan, dvs. på motsvarande sätt som när en långtsläende högerhänt spelare idag slår en slice från nuvarande hål 16. Men omläggningen av hål 4/13 visade sig vara svårare än väntat; redan 1974 började man diskutera en återgång till det ursprungliga utseendet eftersom spelarna på tvåan fortfarande var i farozonen. Däremot finns inga antydningar om att spelare på 4/13 skulle vara utsatta för risker i form av sneda utslag från tvåan, annat än följande notis i ett protokoll 4.4.79: "Stege med plattform vid tee 11 för kontroll av spelfältet skall uppföras före säsongstarten". Förmodligen avses främst elvans spelfält, dvs. nuvarande tvåan.

Personalen lever farligt

Sommaren 1973 förekom flera allvarliga incidenter med bollar som träffade eller var nära att träffa traktorförare. "Sannolikt är det vissa spelare som brister i hänsyn. Banpersonalen bör rapportera vilka spelare som ej visar tillbörlig hänsyn." (Protokoll 13.8.73)

Älvpromenaden

Nuvarande hål 11, dvs. sjuan på niohålstiden, har alltid varit känsligt ur säkerhetssynpunkt med tanke på att det går en promenad- och cykelväg till höger, längs älvstranden. Vid möte 19.9.74 beslöt styrelsen en ny herrtee skulle anläggas, och att den skulle förses med en trafikspegel. Före ombyggnaden 1986 gick hålet ännu närmare vägen än nu, och det kom vid några tillfällen till rena konflikter mellan klubben och allmänheten, och enligt tidningsreferat "hängde smockan i luften." Ordföranden Lars Frykevall lyckades gjuta olja på vågorna och med den nya sträckningen blev hålet säkrare.

Tydligen har det även förekommit konflikter på nuvarande tian: "Varningsskylt för inspel mot green 6/15 skall anskaffas och uppsättas vid tee 7/16." (2.5.78)

Stängsel vid artonde

Redan 1991 föreslogs att ett skyddsnät skulle sättas upp mellan artonde och övningsrangen. Det kom att dröja tio år innan projektet realiserades.

Maskinutrustning

Under de första åren hade golfklubben knappt någon egen utrustning; såväl personal som maskiner tillhandahölls av Jernverket. Så småningom fick klubben en del egna maskiner.

"Spikmaskin får icke köpas i år. ... anses helt nödvändig för riktig skötsel av greenerna. Handredskap för skötsel av skador på greenerna, s.k. Turf-fork, är beställd." (Protokoll 10.6.64)

"Uppdrogs åt banchefen, Figge Blomqvist, att kontakta banchefen i Falun och söka utverka lån av spikmaskin inför vintern och nästa vår." (Protokoll 3.9.64)

Maskininvesteringar

"Bo Öhman informerade om att anslag på 10 kkr begärts för inköp av beg. trippelklippare för greener." (23.4.74)

"Vid genomgång av maskinparken har framgått att den genomgående är i dåligt skick, en långtidsplan bör upprättas för att hålla standarden på acceptabel nivå. (2.5.78)

"Offert på ny greenklippare har tagits fram" (4.4.79, pris 45.900 kr) Men det visade sig att AJA ville undersöka om det gick att kombinera klippning av golfbanan med klippningen av övriga gräsmattor tillhörande Jernverket. (11.3.80)

"Ljudnivån på den gula Fergusontraktorn har uppmätts till 110 db(A), vilket inte är acceptabelt ur miljösynpunkt. Till bilden hör också att nuvarande fairwayklippare 'är hårt slitna.' (14.8.79) En ny eller begagnad självgående fairwayklippare skulle vara ett alternativ till att byta ut traktorn.

1982 En greenluftare har anskaffats.

I samband med ombildningen av klubben 1984 fakturerade Avesta AB maskiner och inventarier till ett restvärde av ca 80.000. Detta torde ha gällt maskiner som förvarades på golfbanan men tillhörde Jernverket. Dessutom övertog klubben en begagnad Fergusontraktor för det humana priset av 500 kr. Den reparerades för 2.500, varefter värdet uppskattades till 20.000 kr (15.2.86)

"Lars Frykevall skall förhandla med Dala Gräsvårdsmaskiner i Borlänge om följande objekt:

1 st. Ransomes Triplex 171 Greenklippare	Kr. 105.000 + moms
1 st. Ransomes 213D dieseldriven helhydraulisk cylinderklippare	172.700
1 st. Floating aggregat för 213D	5.000
1 st. Mitsubishi 372D minitraktor inkl. redskapsfäste	58.100
Gräsdäck till traktor	4.000
Återköp av Motor 180, kr. 45.000 + moms	

(10.9.86)
Men finansieringen var svår: först övervägde man leasing, vilket emellertid bedömdes vara ogynnsamt, och anskaffningen fick uppskjutas t.v., trots att prishöjningar hade aviserats.

Men det framgår av bankkommitténs årsberättelse för 1986 att följande anskaffningar hade gjorts:

- Den gamla foregreenklipparen hade ersatts med en nya och större,
- Ytterligare en greenklippare,
- en fyrhjulsdriven minitraktor som bl.a är avsedd för bunkrarna.

1989 bunkerkrattningsmaskin och vertikalskärningsaggregat har anskaffats.

"Ny greenklippare tvingades klubben köpa eftersom de andra gick sönder."

(Bankkommitténs rapport 1990)

" ... en greenstickluftare kommer att inköpas, en dressare skall beställas, ... en lövsopningsmaskin skall testas. (29.4.91)

"En begagnad kedjebandgrävare har inköpts för ett mycket förmånligt pris av 2.000."

(14.6.93) "Fairwaysklipparen har visat sig vara en god investering." (2.9.93)

"En Toro Workman ska hyrköpas för max 30.000 kr för att klara sommarens behov av hålpipning mm".

"Det finns önskemål om sopmaskin, gräsklippare och trimmer. Styrelsen beslöt att inte köpa." (18.9.95)

Enligt årsberättelsen för 1996 hade man köpt en Core-Harvester maskin och en greenklippare.

"Investeringen i rotorklippmaskinen under 1998 hjälpte oss att hålla klöver och maskrosor i schack"

Det gjordes affärer åt andra hållet också: Till Rättviks GK sålde man 1987 en begagnad hålpiluftare för 16.500.

Maskinhall

Under de första åren använde sig klubben av en del rätt primitiva byggnader på ett område som kallades Jämtsveden, mellan nuvarande tians green och älven. I början av 70-talet hade dessutom greenkeepern en sommarbostad där, efter att Jernverket hade dragit in vatten och låtit installera telefon.

Men "Lokalerna för uppställning och underhåll av maskinerna är otillräckliga och olämpliga. Vid en eventuell utbyggnad av banan ingår som en investering nya lokaler för banpersonal och maskiner." (2.5.78)

Byggnaderna renoveras

"Kostnaden för iordningställande av garage för elbilen samt mindre verkstad i hus vid Jämtsveden har undersökts." (5.000 kr, 15.6.78)

Maskinboden i Jämtsveden byggdes ut 1979 för 15.000 exkl. eget arbete.

Brand i Jämtsveden

Byggnaden i Jämtsveden brann ner 1984. "Maskinhallen var försäkrad för 34.000 plus 5.000 för en traktor." (14.10.84)

"Ett anbud på uppförande av ny maskinhall, identisk med Mora GK:s, har erhållits.

Anbudssumma 290.000 exkl. anslutningsavgift för vatten, avlopp och el.

Enligt utredning av Stig uppgår det förstörda materialet till ca 1,5 milj. kr.

Anskaffningsvärdet på nya maskiner ligger på ca 600.000. Vi avvaktar försäkringsbolagets beslut."

I resultaträkningen för 1985 finns en intäktspost om 1.141.323 under rubriken "Försäkringar".

Ny maskinhall

Två förslag till plats för ombyggnad hade lagts fram:

- 1) vid sidan av femmans green (nuvarande 18);
- 2) bakom 16:e utslagsplatsen (dvs. nuvarande elvan, eller ungefär på samma ställe som den nedbrunna byggnaden hade stått på.

Några ytterligare alternativ anges inte, men enligt vad vi numera själva kan konstatera ligger maskinhallen inte på någon av de två föreslagna platserna.

"Byggnadstillstånd för maskinhallen klart. Av de olika anbuden finns ett som ligger på 451.000 inkl. moms.(3.4.85) Maskinhallen anges vara praktiskt taget klar i november 1985. Klubben hade tecknat försäkringar enligt följande:

Byggnaden	700.000:-
Inventarier	50.000:-
Maskiner och verktyg	1.300.000:-

"När den nybyggda maskinhallen nu tages i bruk under november månad, flyttar vår banpersonal in i en byggnad som uppfyller alla tänkbara krav på utformning och planlösning:

- Stort kallförråd för uppställning av maskiner och traktorer,
- Varmbonad verkstad för servicearbeten och reparationer,
- Personalutrymmen med pentry, duschar och kontor,
- Spolplatta för maskiner,
- Fickor för sand, dressing mm.

(Klubbhuskommitténs verksamhetsberättelse för 1985)

Men 1994 besökte Yrkesinspektionen maskinhallen och påvisade allvarliga brister i arbetsmiljön, och det hotades med vitesföreläggande om inte bristerna åtgärdades.

Fastighetsbildning

Avstyckning av tomt

"Lars Frykevall diskuterar avstyckning av tomt för klubbhus mm. samt övertagande av byggnader med Avesta AB." (10.9.86)

"Avesta GK har lämnat ett bud på tomter kring klubbhus och maskinhall, samt på klubbhuset och kringliggande byggnader. Budet lyder på 50.000, vilket inkluderar kostnaderna för avstyckning." (25.11.86)

Räkning från Lantmäteriet daterad 18.12.86 visar att avstyckning och fastighetsreglering "berörande Kyrkbyn 6:4, 36:1 och 85:1 i Grytnäs registerområde" drog en avgift av 15.340.

Arrende

Arrendet till Jernverket, som allt sedan 1986 legat på 500 kr/år, höjdes efter hand och var för 1996 10.000/år. Därefter skulle det enligt ett nytt avtal med Avesta Sheffield AB höjas med 2.500/år, dock max 30.000 kr år 2006. (22.5.95)

Klubbhuset

"Beslöt styrelsen att träffas vid golfbanan lördagen den 14.3.64 kl. 14.00 för att besluta om

klubbhusets iordningställande och för att titta på eventuella nya utslag för de olika hålen." (Protokoll 10.3.1964)

Lördagar var arbetsdag på den tiden, därav det sena klockslaget.

Rivning

"Beslöts att grunden till det rivna huset Stora Åsbo skall jämnas med marken. Diverse döda fruktträd bakom 9:ans green skall avverkas. Marken bakom 5:ans tee skall jämnas för att möjliggöra klippning med maskin" ... "Beslöts att utrymme i nuvarande redskapsbod skall iordningsställas för förvaring av golfvagnar. Förvaringen sker på ägarens egen risk." ... "Arbetet med byggande av toilett och förlängning av trappor har igångsatts ..." (Protokoll 10.6.64)

Åsbo Gård

Som tidigare nämnts låg den ursprungliga banan på Åsbo Gård, och en del av gårdens byggnader gick att använda som vagnbod och shop. En mindre barack ställdes upp vid starten som provisoriskt klubbhus. Även den byggnad som numera är golfshop fungerade de första åren som klubbhus. Uppenbarligen grubblade styrelsen mycket och ofta hur man skulle gå vidare: "Förslaget till nytt klubbhus diskuterades ingående. ... oinredd källare? ... Kök lägges i övre våningen ... Shop och kontor utökas med nuvarande kök ... Mathiss bibehålles ..." (Protokoll 3.1.66)

Golfpaviljongen

Ett något bekvämare klubbhus, "Golfpaviljongen", som utgjordes av en ombyggd manskapsbod, kom på plats 1967, och så småningom drog man även in el och vatten. Kostnaden var 157 tkr, vilket helt hade bokförts på Jernverket. "NK har med djupt beklagande meddelat att möblerna är försenade och kan levereras först i slutet av maj ..." ... "Flyttningen av gamla klubbhuset har påbörjats ..." ... "Principen för uthyrning av skåp i omklädningsrummen diskuterades ... efterfrågan blir större än tillgången". (Protokoll 1.4.68)

Allt detta tog således sin tid. Redan vid det första styrelsesammanträdet 1963 beslöt man undersöka kostnaden för att flytta en barack vid AJA:s ritkontor för att ha den som provisoriskt klubbhus. Därav blev intet, projektet var för dyrt. "Bergsingenjören" föreslog att man i stället skulle flytta en bergsmansgård som låg i Bäsinge, och det fanns detaljerade planer för detta projekt, men så småningom befanns även detta för kostsamt. I protokoll 1.9.66 sägs att man ska undersöka alternativet med ett helt nybyggt klubbhus, men även detta alternativ förkastades efter ingående utredningar.

Klubbmästarjobbet

Befattningen som klubbmästare besod bl.a i att arrangera klubbens festligheter och hålla ett öga på restaurangen, men betydligt drygare torde det ha varit att svara för drift och underhåll av klubbhuset. Vid styrelsemöte 30.12.71 fick klubbmästaren bl.a följande uppdrag:

- göra inventarieförteckning
 - se över lokalen inför vintern, planera översyn
 - utreda byte av värmeelement
 - utreda attesträtt
 - utreda ombyggnad av klubblokaler, omklädningsrum, vagnbod och shop.
 - utreda om avloppssystemet vid klubbhuset
 - utreda hur telefonfrågan i klubbhus och shop bör lösas.
- Slutligen skulle han även anställa klubbhusföreståndare.

Till de mera alldagliga problemen hörde följande notis:

"Ordningen i klubbhuset är inte den bästa. Stort svinn har hittills förekommit i ölkassan." (Protokoll 8.6.65) Liknande påpekanden återkommer med jämna mellanrum i protokollen. Saken tycks ha komplicerats av att omklädningsrummen var försedda med klädskåp och skohyllor. "Skåpabonnetter som ej meddelat skåpnummer kommer att fråntas skåpen", står det i ett protokoll 23.6.75. Tydligt fick medlemmarna även låna handdukar, vilket visade sig bidra till oredan. Det var meningen att lånet skulle betalas, men den saken var det si och så med. Handduksproblemet avhandlas ständigt, ända till 18.8.83, då det beslutas att "handduksservicen i omklädningsrummen skall slopas till nästa säsong."

Men ordningen fortsatte envist att vara dålig, och i klubbhuskommitténs verksamhetsberättelse för 1985 uttrycker sig klubbmästaren Kjell Norgren på följande drastiska sätt: "Det stora problemet är herrarnas omklädningsrum som mer och mer hjäller på att förvandlas till en LUMPBOD. Lortiga skor, stövlar, sura kläder, klubbor, mössor, handskar, allt i en salig röra på hyllor och golv."

Inbrottslarm

Offert på larmanläggning hade lämnats av Securitas (11.3.76)

Vatten i källaren!

I klubbhuskommitténs regi gjordes 1987 en hel del förbättringar. Köket byggdes ut och renoverades, liksom serveringslokalen och omklädningsrummen. En uteplats byggdes. Projektet fördröjades av att det visade sig omöjligt att som planerat installera fläktmaskineri och varmvattenberedare i källaren, då den brukar bli vattenfylld på vårarna. En påbyggnad av huset blev följden. Ca 1800 frivilliga arbetstimmar möjliggjorde projektet, varav åtta personer svarade för 1700 timmar. Året därpå uppfördes kanslidelen. Ett styrelsemöte den 12.4.88 hölls i Domarhagskolan p.g.a. att "klubbhuset ej är klart".

Bygga om eller bygga nytt?

Trots förbättringen 1987-88 kvarstod en hel del problem, både med yttertak, golv mm. och utrummet i sig, och redan tre år senare var problemen akuta. Ett extra årsmöte den 17.11.91 i Dalahästens Konferenscenter hade att ta ställning till två alternativ till åtgärder med klubbhuset: bygga nytt eller bygga om? Beräknad kostnad 4,0 resp. 1,5 milj. kr. Det ovanligt välbesökta årsmötet valde ombyggnadsalternativet, som presenterades av Per Folkjern. Projektet bestod dels av tillbyggnad av en köksavdelning och två nya toaletter, samt ett klubbрум om 40 kvm, dels renovering av yttertak, avlopp och dränering på norra sidan. Även omklädningsrummen renoverades. Samtidigt beslöt årsmötet höja medlemslånen från 3.000 till 5.000 kr.

Vagnboden

"Vagnboden beräknas bli klar till söndagen, varför inre rummet i klubbhuset bör utrymmas" (Protokoll 3.9.64) Tillgången på förvaringsplatser är ett ständigt återkommande tema på styrelsemötena.

Vagnbodens bristande kapacitet är ett av de vanligaste problemen på styrelsemötena, och frågan är uppe på praktiskt taget varje möte.

"Vagnboden börjar bli trång. Den bör utökas med den del som idag utnyttjas av banpersonalen, om deras lokalfråga kan lösas på annat sätt." (Protokoll 12.8.70)

"Frederick Murray meddelade att ... borttagning av innertak och montering av hyllor för vagnar kan göras. ..." Frivilliga under ledning av Bo Ivansson skulle utföra ombyggnaden. (Protokoll 10.11.75). Men förslaget ändrades senare så att man i stället skulle sätta in 6 st. mellanväggar, vilket skulle öka antalet platser med 25%.

1980-12-17 Avesta kommun, byggnadsnämnden: Byggnadslov avseende vagnbod, kalkyl 10.000. "AJA färdigställer grunden till den nya vagnboden medan medlemmar utför de övriga arbetena. Ett förslag inför säsongen 1981 är att debitera kr 25:- per bagplats.

1983-09-01 Kostnadsberäkning av A Nilsson, AJA:s anlägningsavdelning. Reparation av vagnbod, traktorbod, personalrumsbyggnad Jämtsveden, totalt 46.000.

"Det beslutades att låta bygga om taken på de två äldsta vagnbodarna enligt offert på ca. 30.000. Kjell Norgren handlägger." (10.12.84)

Platsbristen var lika påtaglig tio år senare: "Styrelsen kan bara konstatera att vi tyvärr inte har ekonomiska möjligheter att göra någon utbyggnad av vagnbodarna." (15.8.94)

Juniorlokal

I flera protokoll talas det om att "juniorernas lokalfråga måste lösas". Det framgår inte vad syftet var med att ha en sådan, kanske inomhusträning. "I samband med bankkommitténs rundvandring på banan vecka 18 skall möjligheter att ordna juniorlokal i vagnshuset undersökas." (Protokoll 18.4.72) Men vid möte den 15.2.73 bestämdes att det inte skulle bli någon juniorlokal på vagnbodens vind pga bl.a "brandrisk vid rökning"!

Telefonproblem

En påminnelse om inflationens gång får vi i följande notis ur ett protokoll 16.2.1972: "Telefonen i klubbhuset skall antingen spärras för rikssamtal eller förses med 10-öresautomat. Sidoapparat bör finnas i köket."

"Members only"

"Med anledning av påpekanden från fam. Johnson uppdrog styrelsen åt Olof Lund att vid klubbhusets entré sätta upp en skylt som säger att endast medlemmar, deras gäster och greenfeebetalande spelare äger tillträde till klubbhuset." (Protokoll 24.5.72)

Nycklar

"Styrelsen beslöt utbyta låskolvar i samtliga lås till klubbhus, vagnbod, träningslokal och shopenré. Klubbens medlemmar skall mot kvittens och depositionsavgift 5 kr. erhålla nyckel till de nya låsen. Klubbmästaren handlägger dessa frågor." (Protokoll 7.3.1973)

"Lars-Inge Johansson meddelade att Ingrid Larsson ej accepterar att i innerdörrarna till köket sätta samma lås som i ytterdörren." (Protokoll 5.3.75) Ingrid Larsson förestod restaurangen.

I afton dans

"Styrelsen beslutade att vi skall investera i virke och bygga en monteringsbar dansbana till våra klubbester. Ordförande Rolf Lindblom fick styrelsens uppdrag att ge byggkommittén detta uppdrag..." (13.6.94)

Vid nästa möte bestämde man sig för att dansbanan skulle integreras med en utbyggnad av uteserveringen.

Restaurangen

Allan Karlsson

Den förste i en rätt lång rad av restaurangföreståndare hette Allan Karlsson. Han tycks ha varit en mycket uppskattad person och när han efter nio år slutade på AJGK för att flytta till Spanien blev han vederbörligen hyllad.

"Till klubbhuset har hyrts en läskedrycksautomat från Pripps i Falun till en årskostnad av 180 kr. och en begagnad varmautomat till ett pris av 500 kr. Allan Karlsson har ordnat dessa automater på för klubben fördelaktiga villkor." (Protokoll 17.4.67)

"Kommenterades stadsfullmäktiges beslut om avslag på ansökan om vinrättigheter. ... vi får nöja oss med att servera mellanöl." (Protokoll 16.5.68)

Aili Helander tog hand om klubbhusrörelsen 1972, mot dels en kontant ersättning, dels andel i vinsten. Jernverket åtog sig betala 50% av den del av kostnaden som översteg 1110.000 kr.

Ingrid Larsson övertog klubbhusserveringen 1974 på samma arrendevillkor som gällt föregående år. Hon fortsatte t.o.m. 1979.

"Styrelsen diskuterade om klubben skall fortsätta lämna bidrag till den som arrenderar restaurangrörelsen. Det kan vara diskutabelt ur skattesynpunkt ... jämför instuktörlektionsavgift. (10.11.75) Men "styrelsen anser det också angeläget att undersöka andra möjligheter att upprätthålla servering i klubbhuset i lämplig form." (4.1.79)

"Årets priser i restaurangen är enligt styrelsens mening acceptabla förutom priset för lunch lördag-söndag. Detta är 28 kr., vilket enligt styrelsen är för högt."

Arrendet övertogs 1983 av Maria Tapper. Klubben bistod med ett räntefritt lån som löpte över säsongen. Hon efträddes 1984 av Margit Schultzberg. "Marknadsanpassade priser för restaurangens varor hade förhandlats fram." 8.5.84) Ny entreprenör 1985-86 blev Stig Eriksson. "Ett hjärtligt tack till Laila och Stig." (Klubbmästare Kjell Norgren, november 1985)

Hälsovårdsnämnden och kommunala tillsyningsmannen gjorde ett inspektionsbesök i restaurangen i augusti 1986 och konstaterade att det förelåg en lång rad brister, t.ex. diskmaskinen, städutrymme, ventilation, stekbord, kylrum, varmhållningsanordningar, omklädningsrum. "Lokalerna har idag en standard som är mer lämpad för kaffeservering", löd ett sammanfattande omdöme. Vid samma tidpunkt pågick det s.k. Åsbo-projektet, och styrelsen var ett slag inne på att helt upphöra med att ha egen restaurang, eftersom behovet kunde tillgodoses inom ramen för Åsbo-projektet. En av flera idéer inom detta projekt var f.ö. att placera en restaurang nere vid älvstranden i närheten av nuvarande tians green. Det hela slutade dock med att styrelsen beslutade renovera estaurangen i egen regi. Klubbmedlemmarna Hans Abelt och Åke Råberg ritade ventilation, VVS och el. Samtidigt gjorde man en tillbyggnad för aggregat, varmvattenberedare och soputryme. En faktura av 22.5.87 upptar 146.754 kr inkl. moms för diverse storköksprodukter.

"Det beslutades att anställa Helena Hellberg som föreståndare för restaurangen" (13.4.87) Följande år återfinnes Ulla Schönning på denna post, med tre anställda.

I verksamhetsberättelsen för 1988 konstaterar styrelsen att klubben inte bör driva restaurangen i egen regi, och restaurangen utarrenderas 1989 på 4 år till Stefan Gauffin. Vid årsmötet 1989 hade styrelsen föreslagit att klubben skulle ansöka om vin- och ölrättigheter. Någon stor entusiasm förelåg inte, 22 medlemmar röstade ja, 16 nej och 12 avstod. Tveksamheten kan sättas i samband med att medlemskommittén hade föreslagit att "tävlingsledaren åläggs att ta berusad spelare av banan, samt att rapportera till styrelsen för disciplinär åtgärd". (Årsberättelsen för 1989)

Årsmötet 9.2.92 godkände ett treårskontrakt med Restaurang Korskrogen (Johan Berglund).

"Mariana Asp skall driva golfrestaurangen 1993." (1.3.93) Mariana har sedan dess förblivit klubben trogen.

Byggekommittén

Klubbhuskommitténs uppgifter överfördes 1988 till en byggekommitté med Bo Färnström som ordförande. Den fick omedelbart mycket jobb med diverse reparationer, om- och tillbyggnader av vagnbodarna och klubbhuset, och medlemmarna i kommittén har t.o.m. arbetat under vintern. Ombyggnaden av klubbhuset blev klar 1992. Samma år färdigställdes även "lusthuset" vid nians green. Klubbmedlemmarna har all anledning vara tacksamma mot dessa idoga byggare, som har lagt ner tusentals timmar för klubben. En av de "mesta byggarna" är Torsten Hansson. Andra som deltog vid ovannämnda etapp var Bo Färnström, Jan Westman, Mats Byhlin, Peter Köping, Stergos Terlongou, Jarl Svedberg, Leif Allan Johansson, Tommy Lööf. Under 1993 hade man även hjälp av två ALU-arbetare (lönebidrag), bl.a för målning av uteplatser och gamla vagnboden.

Under 1999 tillkom kiosken vid nians green och en uteplats utanför restaurangen. "Kenth Karlsson har varit en duktig byggare."

Det går inte att räkna upp alla förbättringar och ombyggnader som har utförts under årens lopp. Ovanstående är endast ett axplock.

Sedan mitten av 90-talet har Bo Färnström och Eric Dickfors turats om att vara "byggbas".

Utbildning och träning

Spelteknik

"Betr. anskaffning av videobandspelare anser styrelsen att frågan bör vila till nästa år. .. Tekniskt bättre lösningar framkommer efter hand och det är troligt att även priserna förändras nedåt." (13.10.71)

Golfregler

Godkändes inköp av boken "Golf i Sverige" (Protokoll 1.9.66)

I april 1969 anordnade juniorkommittén en filmafton på Domarhagsskolan. Tidigare hade kommittéordföranden Lars Lund gjort en lista på juniorernas rättigheter och skyldigheter.

"Klubbafton skall ordnas onsdagen den 12.4.1972. Programmet bör innefatta etikettfilm och regelfrågor." (Protokoll 30.12.71)

"ny utgåva av regelboken utkommer i mars 1972. ... klubben skall tilldela varje medlem ett exemplar av den nya regelboken. (Protokoll 16.2.1972)

Ett test på regelkunskapen förekom tidvis i medlemsbulletinen: "Varje bulletin bör innehålla regelfråga med svar, hämtad från vår egen bana." (13.2.74)

"200 ex. av golfregler 1976 beställes för försäljning till ett pris av 2:-/st.! (15.4.76)

"Henrik Olsson tillfrågas om han vill bli handledare vid regelaftnarna." (4.6.81)

Regelkommitté bildas

Henrik Olsson utsågs 1987 till ordförande för en nyinrättad regelkommitté. "I februari-mars arrangerades 4 regelkvällar på Domarhagsskolan. Deltagarantalet var i år ca 40 mot 120 förra året. ... I Leksand ledde Magnus Lindberg den 20 maj en intressant och givande fortsättningskurs för distriktsdomare. Deltagare från Avesta GK var Håkan Eriksson, Maud Johansson och Henrik Olsson." (Verksamhetsberättelsen för 1989)

Godkännande av nybörjare

"Beträffande godkännande av nybörjares spel på banan beslöts att hittillsvarande praxis får gälla även i fortsättningen. Det är instruktörens uppgift att bedöma vederbörande styrkemässigt och det åligger styrelsen och i första hand sekreteraren att understryka vikten av att gällande ordningsregler iakttages. ... Den introduktionsskrift som tidigare utarbetats bör aktualiseras." (Protokoll 24.3.71)

"Styrelsen godkände att övningsfält, övningsgreen och pitchbana reserveras för nybörjarkurs onsdagar och fredagar från kl. 18.00 och 1-2 timmar beroende på deltagarantal. ... klubben skall stå för gratislektioner till juniorer 2 timmar varje lördag under tiden maj-juli ... (Protokoll 24.5.72)

Lektionsavgiften höjdes 1974 till 16 kr/25 minuter. I samband härmed fick tränaren ett utökat ansvar för att delta i godkännandet av nybörjare "i samråd med av styrelsen utsedd kommitté". För 1977 gällde 30 kr/lektion och hink med 40 bollar 5 kr.

Gröna kortet

"Gröna kortet" introducerades 1981. Till en början verkar det ha gått för lösa boliner: "Kortet sändes ut till alla icke handicapsatta som spelar regelbundet. Övriga får begära kortet om de är intresserade av att få det." (4.6.81) Först 1987 utfärdade styrelsen mer detaljerade regler för gröna kortet. Kandidaterna skulle klara vissa prov i golfvett, regler och praktiskt spel.

Faddrar

"Fredrik Blomqvist och Frederick Murray skall ... föreslå regler för fadderverksamheten och nybörjares rätt till spel på banan." (7.3.1973) Reglerna gick bl.a ut på att nybörjaren skulle godkännas av en av de ordinarie styrelseledamöterna i samråd med instruktören och faddrarna. Vidare skulle det föras journal över nybörjarna och deras framsteg.

Följande notis verkar förvånande: "Enligt beslut vid SGF:s årsmöte rekommenderas klubbarna frånga kravet på faddrar för nya medlemmar. Bakom detta beslut ligger

påtryckningar från vissa myndigheter." (Protokoll 13.2.74). Beslutet kommenteras inte närmare. Det måste antas att begreppet fadder hade en mer vittgående innebörd än det har idag, bl.a att faddrarna även skulle tillstyrka medlemsansökan.

Layout

Vid möte 13.3.74 hade styrelsen att ta ställning till ett förslag från bankkommittén angående flyttning av övningsgreen "framför klubbhus mellan terrass och flaggstång".

"Övningsspel bedrivs nu tämligen okontrollerat kring puttinggreenen. En skylt som talar om var övningsspel får bedrivas skall sättas upp. Roland Hållén beställer." (4.8.76)

"Förslagsritning på regn- och vindskydd på övningsfältet har lämnats av INAB. Arbetet ... bör ingå bland arbetena med 75%-bidrag" (22.9.77)

Gymnastik

Vintern 1980-81 hade golfarna möjlighet att gå på motionsgympa varje onsdagkväll i Domarhagen.

Övningsfält i Krylbo

Ett fairwayliknande övningsfält om 100 x 400 meter fanns 1991 på f.d. Skogar och Lantbruks ägor i Krylbo, där man fick träna med egna bollar.

Obligatoriska lektioner

I början av 90-talet gjordes den ändringen att inträdesavgiften för nya medlemmar sänktes, samtidigt som de ålades att ta erforderligt antal lektioner till ordinarie pris. Utbildningskommitténs ordförande P.-A. Holmberg föreslog i rapporten för 1992 att medlemsavgift + inträdesavgift skulle innefatta ett visst antal lektioner.

Inomhusträning

Att ambitionsnivån var hög redan från början framgår av att styrelsen vid sitt möte i oktober 1963 fastställde regler för användning av en lokal för inomhusträning. Lokalen låg på Kungsgatan. I och med Gordon Long anställdes som tränare på heltid 1967 utökades träningen till "samtliga vardagar utom lördag". Lektionsavgifterna fick sättas upp på månadsräkning!

1971 "Gordon Long ger lektioner på kvällstid och lördagar i NTO-lokalen", även under sportlovet. Att det inte fanns några ideologiska bindningar framgår av att man följande år fick en tillfällig lokal på Bryggargatan 7. Huset, som antagligen var det tidigare ölbryggeriet, skulle rivas för att ge plats åt den kommande omdaning av centrum. Byggnades togs delvis i anspråk för en bilverkstad, och 1973 fanns det endast en utslagsplats i träningslokalen.

"Frederick Murray meddelade att klubben uppsagts från inomhuslokalen i Krylbo, då fastigheten skall rivas." (Protokoll 23.4.75)

Från januari 1981 fick man på gynnsamma villkor hålla till i Södra Skolans gymnastiksal med träningen. Men säsongen 1988 var det klen med deltagare, och man beslöt slopa inomhusträningen för 1989.

Åren runt 1990 disponerade klubben en lokal i f.d. Mek. Verkstaden på Norra verken. I januari 1995 invigdes en ny lokal i Koppardalen. Den hölls öppen tre vardagkvällar i veckan samt lördag och söndag em.

Golfetikett

"Påtalades bristande kännedom om ordnings-och etikettfrågor hos många medlemmar ..."
(Styrelseprotokoll 10 juni 1964).

Vem fick spela?

Det är anmärkningsvärt att det de första åren rådde oklarhet om vilka som över huvud taget fick spela på banan: "Den eviga frågan om ordningen på banan, rätt till spel, greenfee mm. diskuterades." De största syndarna återfanns bland juniorerna. (Protokoll 1.6.66)

Trängselproblem

"Medlemsantalet är nu så stort att en viss trängsel har börjat göra sig märkbar, och om trivseln ej skall bli lidande, är det nödvändigt att alla känner till och strikt följer vissa regler för uppträdande på banan ..." (Protokoll 17.4.67)

"Styrelsen uppdrog åt tävlingskommittén att studera artikeln rörande "flytande genomgång" i Svensk Golf 2/72 och ... återkomma med synpunkter på om detta är något som bör prövas även hos oss." (18.4.72)

Du-reformen

Du-reformen på 60-talet kan väl inte anses ingå som ett led i begreppet "golfetikett", men i varje fall finns följande notis i styrelsens protokoll 13.10.71: "Beslöts att klubben i fortsättningen vid upprättande av medlemsförteckning och i korrespondens skall slopa titlarna."

Nakna sanningen

"Majoriteten av styrelsen anser att nu gällande praxis att inte tillåta spel med bar överkropp skall fortsätta att gälla. (15.6.78)

Spola kröken

"Smygsupandet på golfbanan bör stoppas. Berörda vidtalas." (13.6.84)

Långsamt spel

Ett spektakulärt etikettsbrott refereras i ett brev till styrelsen i juni 1985, där en medlem beklagar sig över att någon har strukit hans namn från en anmälningslista till en tävling. Dådet sätts i samband med att han tidigare hade kritiserat tre juniorer för att de hade försenat spelet genom att koppla ihop sina vagnar, "som sedan långsamt drogs upp mot shoppen av en av spelarna".

Golfkul

Monica Hermansson-Lindbäck tog 1991 initiativet till "Golfkul", en aktivitet som vände sig till knattar i åldern 6-10 år.

Dalarnas Golfförbund

Dalarnas Golfförbund bildades inte förrän 1977, men då fanns redan en lång tradition av informellt samarbete mellan klubbar i Dalarna.

Tävlingsprogram

Att samordna tävlingar etc. inom distriktet är angeläget och redan 12.1.65 hölls i Falun ett möte för säsongsplanering med Dalaklubbarnas tävlingskommittéer. Man brukade lägga in datum för DM och SM samt gemensamt datum för klubbarnas KM, liksom Falu GK:s inbjudningstävling och Antonia och Axel Ax:son Johnsons vandringspris.

I styrelseprotokoll 3.3.70 finns ett preliminärt tävlingsprogram som bl.a. säger: 6.9.70 "DM för damer och oldboys. Sista lördagen i månaderna juni, juli, augusti och september anordnas tävlingar på resp. banor öppna för samtliga klubbar i distriktet."

"Tävlingskommittéernas ordförande i distriktets klubbar kallas varje år rutinmässigt av ombudsmannen till sammanträde för samordning av tävlingsverksamheten." (19.1.76) Men vid nästa möte, 12.2.76, rapporterade Claes Floberg från ett möte med distriktets klubbar och måste meddela att något ledigt datum för Avesta Open inte fanns. Styrelsen beslöt göra ett nytt försök följande år och i så fall börja förberedelserna i god tid.

Från och med 1979 gällde ett program för långtidsfördelning av de olika klasserna i DM-tävlingarna. Dessutom diskuterades ersättningsregler vid spel på andra banor, startavgifter, greenfee, träningsläger mm.

Greenfeefria dagar

Vid ett möte med Dala-klubbarna 31.1.1972 hade man föreslagit att klubbarna i distriktet skulle införa gratisspel vissa dagar. AJGK var villig att prova detta system "i begränsad omfattning". I ett protokoll från 25.1.79 talas om "greenfeefri semestergolf" i Falun, Rättvik, Hagge och Avesta, vardera en söndag, utan greenfee för spelare från någon Dalaklubb, startavgift 15 kr.

Dala-greenfee

"Medlemmarna i Sätters GK skall spela för halv greenfee på vår bana". (14.10.84) Men bara några månader tidigare hade Avesta meddelat Säter att full greenfee skulle betalas. Inför Rättviksveckan 1985 hade Rättvik sagt att full greenfee skulle gälla just under veckan, övriga tider gällde halv avgift för Dalaklubbar. En annan konflikt gällde relationen mellan Falun-Borlänge och Säter. Det hade visat sig att en del spelare som tillhörde Falun-Borlänge gick över till Säter, eventuellt i avsikt att spela för halv avgift på Aspebodabanan.

Samarbetet med Säter tycks ha varit särskilt komplicerat: "Det beslutades att offerera Sätters GK ett greenfeepaket gällande max. 75 personer till ett totalpris av 15.000 kr." (6.5.86)

Juniorbidrag

I ett brev daterat 24 maj 1972 meddelar distriktsombudsmannen Åke Cernold att förbundet ska dela ut 1.500 kr (10 kr per junior) till följande klubbar: Avesta 52, Falun-Borlänge 34, Hagge 31, Rättvik 26.

Avgifter

Enligt uttalande vid årsmötet 92.02.09 var Avestas greenfee bland de lägsta i Dalarna. Dalarnas GF skulle vid sitt årsmöte 92.03.21 lämna en rekommendation om Dala-greenfee, som skulle tillämpas när medlemmar i Dalaklubbar spelar på andra banor i distriktet. I princip har avsikten varit att Dala-greenfee ska vara hälften av den ordinarie. Emellertid tycks det ha varit svårt att få alla klubbar att acceptera principen. Av och till har det förekommit avvikelser som kunnat väcka irritation.

"Golfa i Dalarna"

Dalarnas GF producerade 1985 en turistbroschyr "Golfa i Dalarna" med reklam för distriktets klubbar. "DGF har tillställt klubbarna en del frågor bl.a. gällande policy gentemot golfturnismen." (11.11.86) Vad som avsågs var bl.a. samordnande av golfveckorna.

Svenska Golfförbundet

Medlemsklubbarna har rätt att få viss assistans från SGF i frågor som gäller banskötsel och utrustning etc., vilket AJGK flera gånger drog nytta av, sedermera även AGK vid utbyggnaden till 18 hål. Klubbarna har även möjlighet att utnyttja de datasystem som SGF utvecklar. Mer tveksam var styrelsen till SGF:s planer på "kommersiell verksamhet" och tog "speciellt avstånd från den del av verksamheten som berör försäljning av golfutrustning". (Protokoll 14.2.79)

Klubbtävlingar

Tävlingskommittén

Ansvar för att utlysa och arrangera klubbävlingar åvilar denna kommitté. Uppgiften är nog så krävande, och ett återkommande problem är att det är brist på tävlingsledare, vilkas uppgift det är att ta in anmälningar, göra i ordning startlistan ("lotta"), ta emot startavgifterna, se till att spelet flyter på, sammanställa resultatlistan och dela ut priserna.

Intrassekonflikter

Det finns även en viss intrassekonflikt inbyggd i tävlandet så till vida att det endast är ca 20% av medlemmarna som ställer upp i tävlingar, medan de övriga föredrar att ha så många tävlingsfria helger som möjligt för att kunna idka sällskapsspel. Å andra sidan vill styrelsen gärna ha tävlingar som ger klubben ett visst överskott om priserna bekostas av sponsorer. Startavgifterna bör i sin tur vägas mot förlust av potentiella greenfeeintäkter under helgerna, om vi nu ska anlägga en rent lönsamhetsmässig syn på tävlandet.

Ett annat "särintrasse" när det gäller åtkomst till banan utgör elitkommittén, som i sina årsrapporter ibland framför önskemål om att få ett ökat utrymme för sin träning, inte i första hand tider utan snarare tillgång till plats för träning av närspel

Personalunion

År 1966 fick man avvakta med att trycka programmet tills man bestämt datum för tennis-SM för oldboys, som skulle spelas på Holmen. Orsaken torde ha varit att det delvis var samma personer i ledningen för både tennis och golf. Kassören Gunnar Almström var dessutom skattmästare i Svenska Tennisförbundet.

Vandringspris

1967 förekom följande tävlingar för vilka vandringspris hade uppsatts:

- Eskulapen, 36 håls slagtävling. Namnet antyder att tävlingen arrangerades av eller för läkare.
- Alby Klorats Vpr, Poängbogey, 18 hål.
- Äktamake-Pokalen, foursome greensome poängbogey, 18 hål

Stressigt program

I en arbetsplan för 1973 yttrar styrelsen att en minskning av tävlingsintensiteten är önskvärd. Men härav blev intet, en blick på 1974 års tävlingsprogram ger vid handen att det under tiden 5 maj - 13 oktober var tävlingar 40 dagar av 47 tillgängliga lördagar/söndagar.

"Styrelsen godkände juniorkommitténs förslag att .. i juniortävlingarna bygga in en serie över säsongen. ... I det tryckta tävlingsprogrammet skall damernas program stå före juniorernas." (Protokoll 5.3.75)

Tävlingskommittén hade begärt fri lunch för tävlingsledaren vid 36-hålstävlingar, men gränsdragningsproblemet ansågs för svårt och det blev ingen fri lunch. (4.4.79)

Ledarbrist

Mot slutet av 90-talet blev det allt svårare att rekrytera frivilliga tävlingsledare, vilket fick till följd att styrelsen måste dra ner på antalet tävlingar i programmet, både vid veckoslut och under golfveckan. Å andra sidan har det tillkommit vardagstävlingar som arrangeras av herr-, dam-, junior- och veterankommittéerna, liksom även företagsgolf. I och med att starttider frigöres under helger har det blivit ökade tillfällen för greenfeegäster att få spela på banan.

Sponsorerna kommer

Ordet "sponsor" dyker upp första gången 1979. Innebörden var att ett företag skänkte priser till en tävling, medan startavgifterna gick till klubben.

Antonia Ax:son Johnsons vpr

"Diskuterade styrelsen fru Antonia Axelson Johnsons vänliga erbjudande att skänka pris till en av klubbens tävlingar." Protokoll 6.7.64) Priset skulle uppställas som vandringspris för herrar i en 27 håls slagtävling. Högsta hcp som fick tillgodoräknas var 18. Tre inteckningar skulle erfordras. Klubbarna i Falun, Rättvik, Ludvika och Västerås skulle inbjudas. "Inbjudan begränsas detta år till dessa klubbbar med hänsyn till att vi saknar dusch- och omklädningsrum för spelarna och att detta blir vår första öppna tävling" (tävlingsdatum 30 augusti 1964).

Efter förfrågan från klubbstyrelsen instiftades även ett vandringspris för damer, kallat Axel Ax:son Johnsons vandringspris. Tävlingsprogrammet för den 30.8.64 har dels en 27 håls herrtävling, dels en 18 håls damtävling.

Tävlingen tycks ha hållit i sig: "Axel och Antonia Axelson-Johnsons hpr spelas i Avesta den 19 augusti" (protokoll 4.1.79)

Allting har en ände: "Antonia och Axel Ax:son Johnsons tävlingar sponsrar inte Johnsonkoncernen längre." (29.3.93)

Koncerngolf

Eftersom Avesta Jernverks AB ingick i den s.k. Johnsonkoncernen (som i strikt mening inte var någon koncern) väcktes tanken att ordna en tävling för anställda i koncernföretagen. Sådana fanns det åtskilliga av, i många länder och i diverse branscher, utöver stål även sjöfart (Nordstjernen/Johnson-linjen), byggnad (Svenska Väg, Nya Asfalt), olja (Nynäs Petroleum), försäkring (Sirius) och ett oöverskådligt antal mindre verkstads- och handelsföretag. Representationen utomlands sköttes av ett stort antal säljbolag, de flesta ägda av A.Johnson & Co. HAB (Ajco), men även av AJA (Italien, Argentina). Vad var lämpligare än att ordna en golftävling samtidigt som man arrangerade en säljkonferens?

Den första koncerngolften torde ha ägt rum 1970. Det finns inte så mycket uppgifter om dessa tävlingar, kanske naturligt med tanke på att det var en sluten tävling. Den fortsatte emellertid även efter det att klubben hade ombildats, men från 1984, när AJA fick nytt namn och nya ägare, blev underlaget ett annat (Uddeholm in, Johnson ut). Ytterligare ändringar av förutsättningarna kom när Avesta AB så småningom blev Avesta Sheffield AB resp. Avesta Polarit. År 2002 hette tävlingen Avesta Polarit Koncerngolf, men 2003 kom den vitsiga benämning Rostfria Rundan.

Tävlingsledare har bl.a. varit Svante Ringman, Leif Kallin och Hans-Göran Berglund.

Avesta Open

Premiäråret för Avesta Open var 1977. Tävlingen ansågs ligga på gränsen till vad klubben mäktade med, och under en tid efteråt var man snarast inställd på att avstå från ett arrangemang, men 1979 kom man fram till ett nytt upplägg bestående i att Avesta och Hagge skulle hjälpas åt. Lördagen den 7 juli spelades Avesta Open, medan Hagge Open hölls följande dag. Det blev alltså tre tävlingar, den tredje bestod i ett sammanlagt resultat för de två tävlingsdagarna.

"Avesta Open skall spelas den 2 juli 1983. Hcp-gräns 4, startavgift 50:-" (3.11.82)

"Det beslutades att inställa Avesta Open" (15.6.87) Troligen var det anspänningen med att färdigställa banan till invigningen i augusti som låg bakom detta beslut.

Men tävlingen tog på krafterna: "Tävlingskommittén föreslår att om Avesta Open skall fortsätta så bör det ske under förutsättning att Elitkommittéerna själva tar ansvar och arrangerar hela tävlingen som sin egen." (31.10.94) Tävlingen gjorde mycket riktigt uppehåll några år under 90-talet, men dök därefter upp igen, men nu under namnet Avesta Pacora Open.

KM - Segrare genom åren

Klubbens första KM hölls den 8.9.1963. Herrarna spelade 36 håls slagtävling, damer och juniorer 18. I herrklassen segrade Sten Hammar på 178 slag, före Mats Juhlin på 186 och

Fredrik Blomqvist, 187. I damklassen vann Gun Carlsten, och i juniorklassen Ebbe Thalín. Sten Hammar var en stark spelare, och 1964 anges hans hcp till 3. Han vann KM även 1964, och blev tvåa i DM samma år. Det är tydligt att medlemmarna snabbt blev allt skickligare, och 1965 vann Mats Juhlin på 163 slag. Juhlins hcp anges då till 6, redan året därpå 4, Hammar hade kommit ner till 2. Antalet startande per klass de första åren var inte så stort, ca 10, men däremot hade man många tävlingar, och redan 1965 var det 24 tävlingar sammanlagt i de olika klasserna.

AJGK arrangerade DM 1967, och Mats Juhlin vann på 157 slag, trea Sten Hammar 161, men Hammar tog revansch i KM genom att vinna på 151, tvåa Juhlin, 162. Men 1968 vann Juhlin på 149.

	1966	1967	1968	1969	1970
Herrar	Bengt Josefsson	Sten Hammar	Mats Juhlin	Henrik Olsson	Mats Juhlin
Damer	-	Kerstin Hammar	Kerstin Hammar	Agneta Smith	G. Carlsten

	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Herrar	Sten Hammar	Sten Hammar	Ch. Hammar	R. Hammar	I. Åhlén	R. Hammar
Damer	Kerstin Hammar	Audrey Long	K. Hammar	E. Murray	E. Murray	A. Long
Juniörer	-	John Long	J. Long	I- Åhlén	I. Åhlén	T. Kling
Oldboys				F. Blomqvist	F. Blomqvist	I. Norman

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Herrar	J. Lindblad	Ch. Hammar	T. Nordensson	Magnus Nyrén	Magnus Nyrén	Sivert Henriksson
Damer	A. Long	A. Long	A. Long	Eva Frykevall	E. Pehrson	Gun Hållén
Juniörer	J. Lindblad	M. Nyrén	B. Pehrson	Björn Pehrson	A. Hammarqvist	M. Nyrén
Flickor	-	-	E. Pehrson	-	E. Pehrson	E. Pehrson
Oldboys	F. Blomqvist	-	F. Blomqvist	Henrik Olsson	R. Hållén	Henrik Olsson
Oldgirls	-	-	-	G. Hållén	A. Long	A. Long

	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Herrar	Håkan Lundgren	Anders Hammarqvist	Anders Hammarqvist	Håkan Lundgren	Patrik Sundin	Kjell Andersson
Damer		Gun Hållén	Gun Hållén	Anna Eriksson	Anna Eriksson	Anna Eriksson
Juniorer		Anders Hammarqvist	Håkan Lundgren	Patrik Sundin	Pär Råberg	Håkan Lundgren
Flickor		Karin Frykevall	Karin Frykevall	Anna Eriksson	-	-
Oldboys		Sten Hammar	Mats Juhlin	Mats Juhlin	Folke Carlsten	Folke Carlsten
Yngre oldboys		Gösta Nordensson	Hans Pååg	Hans Pååg	Sivert Henriksson	Sivert Henriksson
Oldgirls		Gun Hållén	-	-	Audrey Long	Audrey Long
Veteraner		-	Gösta Alsén	Erik Söderkvist	Tore Källström	Tore Källström

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Herrar	Per Råberg	Kjell Andersson	Tomas Eriksson	Håkan Lundgren	Tomas Eriksson	Tomas Eriksson
Damer	Anna Eriksson	Anna Eriksson	Anna Eriksson	Anna Eriksson	Anna Eriksson	Anna Eriksson
Juniorer	Peo Westlund	Joakim Adler	Fredrik Magnusson	Tomas Eriksson	Tomas Eriksson	Tomas Eriksson
Damjunior				Kristin Mattsson	Anna Eriksson	Pernilla Roswall
Oldboys/H55	Folke Carlsten	Henrik Olsson	Henrik Olsson	Mats Nyrén	Palle Thalén	Sivert Henriksson
Yngre oldboys/H45	Mats Nyrén	Hans Pååg	Sivert Henriksson	Hans Pååg	Sivert Henriksson	Lars-Eric Kallin
Oldgirls/D50	Audrey Long	Audrey Long	Maud Johansson	Marita Ahnmark	Inger Gaasvik	Maud Johansson
Veteraner/H75	Tore Källström	Tore Källström	Tore Källström	Torsten Hansson	Erik Söderkvist	Gösta Alsén

	1995	1996	1997	1998
Herrar	Tomas Eriksson	Andreas Jansson	Per-Ove Westlund	Per-Ove Westlund
Damer	Anna Eriksson	Johanna Olsson	Sara Tryggvesson	Johanna Olsson
Juniorer, herr	Tomas Eriksson	Patric Fridlund	Oscar Tryggvesson	Johan Fält
Juniorer, dam	Pernilla Rosvall	-	-	-
H45	Stergos Terlongou	Lars-Erik Kallin	Lars-Erik Kallin	Kjell Andersson
H55	Sivert Henriksson	Bengt Hillström	Sivert Henriksson	Sivert Henriksson
H65	Henrik Olsson	Henrik Olsson	Henrik Olsson	Henrik Olsson
H75	Gösta Alsén	Erik Söderkvist	Gösta Alsén	Gösta Alsén
D40	Birgitta Lantz	Agneta Bladlund	-	Catarina Andersson-Forsman
D50				Eva von Krusenstierna

	1999	2000	2001	2002
Herrar	Tomas Eriksson	Tomas Eriksson	Andreas Jansson	Robert Selldin
Damer	Jennifer Åhlberg	Anna Berg	Anna Berg	Anna Berg
Juniorer, herr	Tobias Gustafson	Oscar Tryggvesson	Simon Nyman	Nicklas Eriksson
H45	Kjell Andersson	Jan Westman	Jan Westman	Olle Wandin
H55	Lars-Erik Kallin	Sivert Henriksson	Lars-Eric Kallin	Lars-Eric Kallin
H65	Henrik Olsson	Palle Thalén	Rolf Dahlberg	Henrik M. Olsson
D50	Eva von Krusenstierna	Inger Gaasvik	Inger Gaasvik	Inga-Britt Leandersson

Elitkommittén

Elitkommittén bildades 1988 och övertog en del av tävlingskommitténs uppgifter. Kommittéordförande under åren har varit Tord Bodell (som tyvärr gick bort i förtid), Jan Mattsson, Patrik Sundin, Erik Almsved och Jan Westman, som har haft uppdraget sedan 1997.

Elitkommittén svarar för representationslagen i det nationella seriesystemet och organiserar träning, laguttagning och tävling. Medlemmarna har tidvis varit identiska med juniorerna. Av rapporten för 1992 (Patrik Sundin) framgår att man påbörjade inomhusträningen 1.2.92 och att man under tiden 4-12 april var på ett träningsläger på Ekerum. Elitlaget hade fått en genomgång med en sjukgymnast som hjälpt till med att lägga upp individuella träningsprogram, vilket hade varit till stor nytta tillsammans med den träning som var och en haft med Gordon Long. I seriespelet för säsongen hade herrlaget kommit trea efter Sigtuna. Detta torde ha varit div. II, i rapporten för 1993 står det att laget har kommit upp i div. I. På önskelistan inför nästa år (1993) stod bättre träningsförhållanden kring och på greener.

Ett verkligt elitslag gjorde Bert-Ola Lundqvist 1993, nämligen en "albatross", dvs. tre slag under par, på sjuan. Belöningen bestod bl.a. i en inbjudan till en Göteborgsklubb med det passande namnet "Albatross".

En supporterklubb med syftet att stödja elitverksamheten bildades 1995. Innehavare av supporterbrickan får spela en "pro-am" på lokal nivå i slutet av säsongen.

"Både herrarna och damerna lyckades säsongen 1997 med den fina prestationen att ta sig upp till div. I. Och båda lagen höll sig kvar i år" (Elitkommitténs rapport för 1998)

Matcher mot andra klubbar

År 1966 inleddes en tradition av årliga klubbmatcher mellan AJGK och Nyby, som även ingick i Johnson-koncernen. Men 1982 beslöt man avbryta denna tradition. Till beslutet kan ha medverkat att det rådde ett spánt läge i stålbranschen med diverse fusionsspekulationer. (Avesta AB bildades 1984.)

Ur tävlingsprogrammet för 1972:

3/6 Klubbmatch AJGK-Högbo GK

10/6 Klubbmatch AJGK-Nyby Bruks GK

Det fanns även ett evenemang som kallades "Dalaklubbarnas vänskapsdag" (1973)

Tävlingsbestämmelser

Inför DM-tävlingar 1972 utfördade förbundet bl.a. följande välmentade anvisningar:

"Arrangerande klubb bör inte bjudas på mat, men fritt dricka rekommenderas."

Seriespel

Gävle-Dala-serien

Tävlingskommitténs ordförande, Gösta Nordenson, ska delta i ett sammanträde med berörda klubbar. (Protokoll 10.2..71)

"Styrelsen tillsatte en uttagningskommitté med uppgift att till Gävle-Dala-serien mot andra klubbar utse AJGK:s lag."kommittén bestod av Lars Frykevall, Mats Juhlin, Henrik Olsson och Gun Hållén. (18.4.72)

Division III

"I årets seriespel i Div. III hamnade AJGK på delad 6:e plats. Nästa års Div. III-spel kommer att äga rum i Avesta".

Laguttagningen

Vid ett möte 23.9.87 behandlade styrelsen en skrivelse från en medlem som var missnöjd med de principer som tillämpats för uttagning av laget, inklusive möjligheterna till träning och sponsorstöd. Styrelsen beslutade att uttagningen skulle vara öppen för alla, att kval skulle hållas i vissa tävlingar på andra banor, samt att tävlingskommittén skulle utforma detaljerade regler inför kommande säsong.

Damkommitten

Damerna hade redan från början en del separata arrangemang, förutom sina egna tävlingar även egna säsongavslutningar och mer socialt inriktade samkväm, t.ex. vinprovning och mannekänguppvisningar, vidare utflykter till andra banor i form av "hemlig resa", t.ex. Motala och Sunne.

Tävlingar med "mixad lottning" börjar omnämnas på 70-talet. Centralt förekom även särskild utbildning för damerna, exempelvis fick Britt Sundberg och Audrey Long delta i en kurs 1980 i Köping.

"Närspelskurser med Inger Gaasvik, Eva Mattsson och Gordon Long har varit mycket uppskattade." Verksamhetsberättelsen för 1992)

Begreppet "röd tee" förekommer första gången 1981: "Hålets längd skall angivas på röd tee" (4.5.81)

Gun Smedh har varit ordförande sedan 1995. Tidigare har på posten återfunnits bl.a. Christina Sjöberg, Audrey Long, Boel Carlgren, Anna Siljebäck, Inger Gaasvik och Sonja Steingruber.

Herrgolven

En ny kommitté, herrkommittén, inrättades 1990. Ordförande premiäråret var Bengt Hillström. Till en början bestod verksamheten i niohålstävlingar på onsdagkvällar. Senare flyttades tävlingen till tisdagar, med möjlighet att spela 18 hål. John Stenvall blev näste ordförande, och Jan Englund har haft detta nog så krävande jobb sedan 1995. I mitten av 90-talet inledde herrkommittén ett utbyte med Lindesberg och Sala.

John Stenvall berättar i 1992 års rapport att man under säsongen genomfört 18 tävlingar med ett snitt av 47 startande, fördelade på ca 200 olika medlemmar. I motsvarande rapport för 1999 skriver Jan Englund att det på 16 tävlingsdagar varit sammanlagt 1208 deltagare, alltså ett snitt på 75 varje tisdag.

Andra som jobbat med herrgolven är Nils Andersson, Tomas Nairismägi, Bertil Persson, Lars-Åke Jansson, Olaf Thomas och Lars Borg.

Oldboys- och veterangolf

"Det vid årsmötet väckta förslaget om tillsättande av en oldboyskommitté diskuterades. Förslaget har också behandlats vid ett sammanträde med Dalarnas Golfförbund varvid framkom att inget större intresse fanns i övriga klubbar i distriktet. (13.2.78) Men 1980 kom en rekommendation från Golfförbundet om "aktivering av oldboysverksamheten" och efter några år var tiden mogen. Dalaklubbarna inledde 1985 ett samarbete för "motionsspelare", herrar 60 år och äldre. Gösta Alsén var ledare för Avesta. Åldersgränsen sänktes så småningom till 55, och benämningen ändrades till "oldboys och veteraner", eller "seniorer". Inofficiella benämningar är "antikrundan" och "liktåget". Deltagarna spelade en tävling på var och en av de sju banorna, vanligen onsdagar, och tävlingsfria veckor spelade man en intern tävling på resp. hemmabana. Damkommittén började så småningom också att ha onsdagstävlingar på hemmabanan. Åren kring 1988 spelade man landskapsmatcher mot Gästrikland/Hälsingland samt Värmland.

Gösta Alsén avgick som kommittéordförande 1991 och efterträddes av Hasse Eriksson. Inför 1992 års säsong var följande klubbar anmälda till Dalagolfen, som var en kombinerad individuell tävling och lagtävling: Säter, Rättvik, Leksand, Mora, Hagge, Falun-Borlänge, Avesta. Tävlingsdagar 20/5 - 16/9, alltid på en onsdag. Dessutom två landskapstävlingar mot Värmland. Efter några år (1997) gjordes en organisationsändring i form av en uppdelning på två grupper, Dalagolfen och Dalakampen. Uppdelningen motiverades dels av att klubbarna inte ansåg sig ha kapacitet att arrangera tävlingar med ända upp till 150 deltagare (speciellt när Hedemoras niohålsbana kom med), dels av att man även ville ha en turnering som var öppen för både herrar och damer (Dalakampen). Avesta har som enda klubb deltagit i båda grupperna. Vid ett möte 16.9.92 diskuterades möjligheten att även ta med Idre, Sälen, Snöån och Dalsjö, varvid man skulle arbeta med en norrgrupp och en södergrupp, men förslaget realiserades aldrig.

Även vid ett deltagarantal av ca 100 riskerar speltiden bli mer än fem timmar. Vid ett möte 18.9.91 hade klubbarna diskuterat införande av pliktslag vid spel över 4 timmar. Något beslut kom aldrig, kanske beroende på svårigheter att bedöma situationen i olika fall. Bortsett från speltiden har dessa tävlingar varit mycket omtyckta. En av få källor till konflikter har varit när arrangörsklubben med kort varsel har gjort ändringar i tävlingsprogrammet, som brukar spikas redan i början av året.

Juniorer

Skaftölägret

Juniorerna Tomas Kling erbjöds delta i golf läger På Skaft Golfklubb 10-19 juni 1974. "Rese- och kurskostnader betalas ur Antonia och Axel Ax:son Johnsons gåva till juniorverksamheten".

"Eva Persson är utagen till juniorkursen i Skaftö." (2.6.77) Följande år hette deltagarna Peter Abrahamsson och Pelle Ivansson, och 1979 fick Robert Selldin och Mats Dickfors åka till Skaftö.

"Juniorkommittén har uttagit Ingvar Gillgren och Erik Almsved till Skaftölägret." (3.3.81) Året därpå fick tre man åka: Rikard Almsved, Patrik Sundin, Håkan Lundgren.

JSM

"Ingvar Åhlén skall, om han deltagar i JSM, få bidrag ur juniorfonden för täckande av startavgift samt rese- och uppehållskostnader." (Protokoll 26.3.75) Följande år gick erbjudandet till junioren Björn Pehrson.

Colgate Cup

"En riksomfattande juniortävling 'Colgate Cup' kommer att spelas i år. Man har gjort förfrågan om gruppfinalen, omfattande 6 klubbar, kan spelas i Avesta." (Protokoll 1.6.76)

"Viktoria Eriksson och Joakim Adler hade kvalificerat sig till riksfinalen av Colgate Cup i Landskrona." (27.6.83)

Mellansvenskan

"Klubben skall delta i en ny form av seriespel, "Mellansvenskan", juniorer div. I" (1.3.77) Men projektet stupade på att Avesta inte kunde ställa upp med ett lag med flickjuniorer. (31.3.77)

Bergslagsserien

"Bo Ivansson informerade om den planerade seien för juniorer, Bergslagsserien." (13.2.78)

"AJGK:s juniorer hemförde årets upplaga av Bergslagsserien." (11.11.80)

Antonias juniorpris

Antonias juniorpris för 1979 tilldelades Anders Frykevall.

Dalarnas juniorläger

"Dalarnas juniorläger kommer att arrangeras av AvGK under tiden 11-15 juni med Hans Abelt som lägerchef." (8.5.84)

Skol-SM

Avestas lag (Pär Råberg, Håkan Klevfors och Per-Ove Westlund) kom på 6:e plats i Skol-SM för lag 1986.

Föreningsbanken Cup, Sparbanken Open, Teen Tour,

"Tomas Eriksson vann region Norrland och kvalificerade sig därmed till finalen i Jönköping, där han kom på 10:e plats. Samma placering fick Tomas i Sparbanken Open i Västerås. I Teen Tour dubblerades platssiffran." (Verksamhetsberättelsen för 1989)

Norr Touren

"Norr Tourens första tävling -89 var förlagd till Avesta. I flickklassen kom Anna Eriksson trea och Kristin Mattsson sju." (1989)

Flexi Cup

"Flexi Cup arrangerades av familjen Mattsson och sponsrades av Grönvallens Cement. Vann gjorde Joakim Lööv." (1989)

Brist på flickor

"Glädjande är att vi i år har flera aktiva juniorer än tidigare år, men tyvärr inte så många flickor. De äldre flickorna bör i framtiden kunna beredas plats i damkommittén. De är nämligen så få att de idag känner sig utanför." (Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 1990)

"Löken" på visit

Förre hockeymålvakten i Brynäs och tillika scratchspelaren Wille Löfqvist besökte Avesta 2.6.91 och lät juniorerna ta del av erfarenheterna från Gävle GK.

Golfgymnasiet

Tomas Eriksson tilldelades 1991 ett stipendium på 5.000 kr med anledning av att han som förste Avestabo hade kommit in på golfgymnasium.

Tävlingslicens

1974 hade SGF introducerat en tävlingslicens "som ett komplement till de ordinarie medlemsavgifterna till SGF". Licensen skulle kosta 15 kr för helår, medan ordinare avgift till SGF var 28 kr. Det fanns även en B-licens (5 kr) som gällde för viss tävling.

Några vanliga regelproblem

Vi har bitt Henrik Olsson peka på några situationer som erfarenhetsmässigt kan innebära risk för felaktig tillämpning av golfreglerna. Vi sorterar in fallen under resp. regel:

Regel 12 Söka efter och identifiera bollen.

Många spelare förväxlar etikettsregeln "speltempo" med regeln om att leta bollen högst fem minuter. Man ska släppa igenom bakomvarande så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Det finns emellertid ingen regel om tidsgränsen 30 sekunder, som ofta åberopas. Men efter fem minuter är bollen förlorad (regel 27).

Ett gott råd: När du hjälper en spelare med att leta efter bollen, säg inte "Här ligger din boll", utan "Här ligger en boll".

Regel 23 Lösa naturföremål

Sand/jord på green är löst naturföremål och får tas bort, sand/jord utanför green är inte löst naturföremål.

Regel 24 Hindrande föremål.

Man får ingen lättnad/fri dropp för "oflyttbart hindrande föremål" enbart av den anledningen att föremålet står i vägen för bollbanan. Stansen eller svingen måste vara hindrad av föremålet. (Undantag: sprinklerlock på green, i likhet med tillfälligt vatten i puttningslinjen). Men om föremålet ligger på foregreen och i spellinjen får man ingen lättnad, såvida inte stans eller sving hindras.

Vi har ett liknande fall i form av slalombackens lifthus på tian. Enligt en lokal regel ska en boll som träffar huset spelas om utan plikt, och en boll som ligger i det som MUA markerade området ska droppas i en droppruta (alternativt enligt ordinarie förfarande med bestämmande av bollpunkt enligt regel 25.1), men om bollen ligger hitom det markerade området får man ingen fri dropp, även om huset hindrar ett normalt andraslag.

Vägar är "oflyttbara hindrande föremål". Aktuella ställen är bl.a. vägen till vänster om ettan och vägen från åttan ner mot nians damm. Om bollen ligger på en väg ska man bestämma "bollpunkten" (Nearest point of relief), dvs. den närmaste punkt på banan (dock ej närmare hålet), där bollen skulle kunna ligga utan att stans eller sving hindras av

"föremålet", dvs. vägen. Huruvida bollpunkten ska vara på vänster eller höger sida om vägen beror på var bollen ligger i förhållande till vägens mittlinje och vägkanten, om vi tänker på vägen längs ettan.. För en högerhänt spelare gäller att om bollen ligger mer än ca 2 dm till höger om mittlinjen ska man droppa på vägens högra sida, annars på den vänstra. Om vi däremot tar exemplet att en spelare ska slå sitt andraslag in på åttans green och bollen ligger på vägen kommer bollpunkten att styras av regeln "ej närmare hål".

Om man har otur kan det råka bli så att en korrekt bestämd bollpunkt leder till att man besväras av t.ex. ett träd eller ett stenrös. Men det hjälps inte, man får ingen fri dropp. I stället får man försöka minska problemet genom att utnyttja rätten att droppa inom en klubblängd från bollpunkten (dock ej närmare hål).

Något begrepp "närmaste väg ut" finns numera inte i reglerna.

Regel 25.1 Onormala markförhållanden (Tillfälligt vatten, Mark under arbete, Vissa skador på banan)

Även här ska man bestämma bollpunkten och droppa inom en klubblängd, ej närmare hål.

- Men vid pluggad boll, regel 25.2, gäller inte regeln om bollpunkt och en klubblängd, endast så nära "pluggningsstället" som möjligt, ej närmare green.
- Däremot om bollen ligger på fel green, regel 25.3, ska man bestämma bollpunkten, och bollen droppas på foregreen.

Regel 26 Vattenhinder och sidovattenhinder

Om bollen gått ner i vattenhinder (gula pinnar, tolvan) får man endast droppa på teesidan. Vissa spelare resonerar som om dammen vore ett sidovattenhinder.

Boll som gått ner i sidovattenhinder, t.ex. nian:

- Sista skärningspunkten avgör droppningsalternativen.
- Om bollen enligt markörens åsikt har gått in i hindret får spelaren inte slå en provisorisk boll.
- Om det är ovisst huruvida bollen har gått ner i hindret, och om risk finns att bollen är förlorad i ruffen utanför hindret, har spelaren rätt att spela en provisorisk boll,

Regel 20-2 Omdroppning

Det finns ett antal situationer där man ska droppa om, t.ex. om bollen rullar mer än två klubblängder. Men ibland hamnar man ännu värre till, inom två klubblängder, och då har man ingen fri dropp. Inom detta område har man fri omdropp endast om bollen ånyo hamnar i det hål där den låg pluggad efter föregående slag.

Regel 25-2 Pluggad boll

Rätt att utan plikt lyfta och droppa en pluggad boll har man endast om bollen ligger på det finklippta området. En boll som pluggats i ruffen ger inte fri dropp, såvida den inte råkar ligga i tillfälligt vatten. I det senare fallet spelar det ingen roll om bollen är pluggad eller inte. Denna regel upplevs av många spelare som orimlig, varför det på vissa banor (dock ej Avestas) finns en lokal regel som ger fri dropp för pluggad boll på hela spelfältet. Undantag kan göras för boll som pluggats i lös sand.

Tilläggs kan att AJGK:s scorekort för 1975 hade följande lokala regel: "Boll, som fastnat på spelfältet i sitt nedslag, får utan plikt lyftas och rengöras samt droppas enligt regel 25:2."

Regel 19-2 Egen utrustning

Boll som träffar spelarens bag t.ex. efter att ha studsat ut från ett träd ger två plikt. (Detta har förekommit i praktiken t.ex. vid trädridån på sextonde.)

Regel 3 Alternativ boll

Man måste deklarerar vilken av bollarna (den ursprungliga eller den alternativa) man ska räkna sin score på.

Regelkunskap lönar sig!

Ibland kan man tjäna slag på att kunna utnyttja reglerna, t.ex.:

- Boll som hamnar i diket till höger på sjuan. Man får droppa till vänster om sidovattenhindret (med plikt) enligt regel 26-1, dvs. på vägen, varefter man droppar sig fri från "hindrande/tillverkat oflyttbart föremål" enligt regel 24-2, utan plikt.

- Om man droppar i skogen för ospelbar boll har man rätt att "städa" på marken innan man droppar. Observera dock att man endast får ta bort "lösa naturföremål", inte sand och jord.

- Det är nyttigt att kunna bedöma när man har fri dropp även om MUA inte har markerats, t.ex. vid en hopsamlad gräshög. Eller vid sprinklerlock.

- Alternativ till droppning i bunker: ibland kan det vara bättre att slå om från föregående plats, t.ex. hål 2. Observera att en bunker inte kan förklaras vara MUA, såvida den inte i en lokal har angetts tillhöra spelfältet.

- Om ett dike har röda pinnar på sidan mot fairway men det inte finns några markeringar på andra sidan - hur gör man då?

- Studera de lokala reglerna, särskilt på främmande banor!

Golfstermer

(En liten bilaga)

Green

I golfsammanhang betyder ordet "green" på originalspråket den större yta som i de svenska reglerna kallas "spelfältet". Det grammatiskt märkliga uttrycket "through the green" (regel 24.2) är en substantivfras som i den svenska regelversionen återges som "på spelfältet" (hela banan exkl. tee och puttningsgreen för det spelade hålet, och exkl. alla hinder).

Ordagrant taget är alltså "green-fee" den avgift man betalar för rätten att få hålla till på "spelfältet" (inklusive ruffen), däremot inte i hinder eller på puttningsgreenen, inte ens på tee! Nu har emellertid språkbruket på svenska blivit att "green" endast betyder "puttningsgreen".

Den svenska benämningen "spelfält" är något förvirrande eftersom spel inte är tillåtet på hela spelfältet (nämligen om bollen ligger på fel green). Likaledes ska man inte förledas tro att ordet "green" i den engelska regeltexten skulle ange att spelfältet omfattar alla gröna ytor (tee och puttningsgreen för det spelade hålet hör inte till spelfältet). I regel 19.1 talas om "a rub of the green". (Rub = ojämnheter, hinder, svårighet, problem, förtret, något förargligt). I golfsammanhang kan dock "rub" även ha betydelsen "tur", "stolpe in". I den svenska regelboken står det "en tillfällighet i banan", således inte "på spelfältet". "Banan" är strängt taget ett större begrepp än "spelfältet".

Om man ska översätta det svenska begreppet "green" till engelska bör man helst välja den mer exakta termen "putting green".

Foregreen

På svenska säger vi "foregreen" för att beteckna ytan med det något högre klippta gräset runt om det finklippta. Ordet finns inte i de svenska reglerna, inte heller i originalreglerna; där talas endast om "off green", med ett prepositionsuttryck. Andra i praktiken frekventa benämningar är "apron" och "collar". Dessa står inte heller i reglerna.

Fairway och ruff

Termen "fairway" finns i texten till regel 25-2 (pluggad boll), men märkligt nog finns inte "fairway" med bland definitionerna. Än värre med "ruff", det ordet finns varken i regeltexten eller i definitionerna, endast i en del kommentarer.

Tee

"Tee" heter mer fullständigt "Teeing Ground", utslagsplats. Ursprungsbetydelsen av "tee" är "tee peg". Så småningom började man avkorta detta uttryck till enbart "tee", således inte till "peg". En ytterligare betydelseglidning var att Tee även kom att betyda hela den yta på vilken man har rätt att placera sin Tee Peg (från början lade man bollen på en liten sandkulle).

Verb = tee off (slå ut), därav Teeing ground.

Det svenska ordet "peg" heter därför på engelska i golfsammanhang Tee eller Tee peg. Det är dessa språkliga utvecklingar som ligger bakom den märkliga formuleringen i Regel 11.1, Peggning: "Vid peggning får bollen placeras på marken ...". Den egentliga innebörden är "När man ska slå ut från tee får bollen placeras på marken ...".

Interference, (regel 22) , Störande/hjälpande boll

Termen "interference" (störning) används dels om bollar, dels om onormala markförhållanden (regel 25).

Fel green

Lättnad för störande inverkan på fel green: En boll på fel green får man inte slå på, inte ens med puttern. Men visst låter det lite konstigt att spelaren skulle bli störd av greenen (Regel 25-3.b) Däremot torde greenkeepern bli störd om någon gräver upp en kraftig torva med sin wedge. Den svenska översättningen är mindre lyckad: "Om spelaren har störande inverkan av fel green, måste spelaren ta lättnad ..." Men det handlar om "obligatorisk lättnad". Märkligt nog får/måste man droppa på "the apron" (foregreen), där det nog också kan bli åverkan på banan.

Loose impediments (Regel 23), Lösa naturföremål

Ordet "impediment" betyder hinder, avbräck, svårighet och t.o.m. talfel och

äktenskapsförhinder. Det ligger alltså inte särskilt nära till hands att översätta "impediment" med "naturföremål". Trots det får man säga att den svenska termen är mer informativ än originalet, eftersom definitionen lyder "alla naturföremål som stenar, löv, kvistar ... (som) inte sitter fast, växer ...).

Obstructions (Regel 24) Hindrande föremål.

Denna regel hade tidigare rubriken "Tillverkade föremål", vilket inte var helt lyckat eftersom det inte ligger väl på tungan att säga att en väg är tillverkad. Å andra sidan låter det inte mycket bättre att kalla samma väg för ett "föremål". Men egentligen var den äldre benämningen mer praktisk, då den hjälpte spelarna att komma ihåg skillnaden mellan t.ex. en ölburk (tillverkat föremål) och en trädgren (löst naturföremål, regel 23) i en bunker. Utan tvivel kan även en trädgren i en bunker upplevas som ett föremål som lägger hinder i vägen för ett lyckat slag.

Originaltextens term är "obstruction", vilket också betyder "hinder". Tyvärr går det inte att i reglerna översätta "obstruction" med "hinder" eftersom denna term redan är upptagen av "hazard" (regel 13). Anmärkningsvärt är att ordet "hazard" i normalt språkbruk inte har betydelsen "hinder" på svenska, snarare slump, lyckträff, risk, fara, våda, och naturligtvis hasardspel. En "Hazard warning flasher" är en "varningsblikker". Termen "hinder/hazard" är strängt taget redundant, det behövs formellt sett inget överordnat begrepp för termerna bunker, vattenhinder och sidovattenhinder.

Sammanfattning:

Regel	Term i originaltexten	Grundbetydelse	Term i svenska regelversionen
13, 26	Hazard	Slump etc.	Hinder
23	Loose impediments	Hinder mm.	Lösa naturföremål
24	Obstructions	Hinder mm	Hindrande föremål

Onormala markförhållanden, (Regel 25)

Här blir det fråga om "interference", störande inverkan av tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål som gjorts av bogrävande djur, däremot inte av en hund eller katt.

Lateral Water Hazards, Sidovattenhinder, (Regel 26)

Ett sidovattenhinder måste inte nödvändigtvis gå parallellt med spelriktningen på hålet. "Kommittén" kan välja att sätta ut röda pinnar även om t.ex. en damm är går på tvärs. Det avgörande är om det med hänsyn till förekommande skärningspunkter är möjligt att på ett rimligt sätt droppa på flagglinjen bakom hindret.

Bunker

Utöver termen "bunker" träffar man även på benämningarna "sand trap" och "sand pit". De används emellertid inte i reglerna.

Hål

Termen "hål" är dubbeltydig: 1) Den fördjupning som flaggstången står i; 2) Hela sträckan från tee till flaggstången. Termen "cup" (am.) finns inte i reglerna.

Slope

"Slope" betyder egentligen "sluttning". Kanske ska det tolkas som att golfaren befinner sig på ett sluttande plan?

Golf course

Benämningen "Seaside links" eller bara "Links" finns inte i reglerna.

Medelgolfare och mediangolfare?

Begreppet mediangolfare är lätt att förstå, men vad betyder egentligen "medelgolfare"? I samband med slope-systemet infördes även termen bogey-spelare.

Slope-systemet

Under 90-talet infördes det s.k. slope-systemet successivt på landets banor. Tanken med detta system är att banornas inbördes svårighetsgrad ska jämföras, vilket tar sig uttryck i att en viss exakt handikap resulterar i ett varierande antal erhållna slag med hänsyn till den aktuella banans slope-värde. De variabler som ligger till grund för beräkningen, i första hand resp. håls längd, är tänkta att passa in på dels scratch-spelare, dels bogey-spelare. Avestas bana klassades som något svårare än en "medelbana", varför våra medlemmar plötsligt upplevde sig ha fått en högre spelstyrka än förut, när banan hade "slopats" 1995. Många har emellertid ifrågasatt systemets tillförlitlighet och konsistens, då man nu upptäcker att det blivit svårare att hålla sin hcp på s.k. lättare banor.

Tidigare mättes banornas svårighetsgrad i det s.k. SSS-systemet (Standard Scratch Score). Enligt beslut av SGF i juni 1966 skulle AJGK:s bana ha SSS 71.

Golfutrustningen förr och nu

Bollar

Golfbollarna har sedan 1963 ökat i storlek från 1,62" till 1,68" i diameter (nu gällande minimistorlek). En större boll får större luftmotstånd och går därmed kortare, men detta uppväges av att dimplarna har fått en mera areodynamisk utformning, liksom själva materialet i bollen, som är mer elastiskt än förr. Märket Top Flite Magna kom 1997. Den heter i dag XL 3000 Super Straight och har en diameter på 1,72".

Klubbor

På 60-talet hade man stålskaft, grafitskaften kom på 70-talet. Grafitskaftet är lättare än stålskaftet och sätter extra skjuts på bollen. Vissa grafitskaft är mjuka, men inte alla. Klubbhuvudet har blivit större, en modern driver har kanske dubbelt så stort klubbhuvud som en driver från 60-talet. Även övriga träklubbor har i motsvarande grad fått större huvud. Det faktum att både bollar och klubbhuvuden är större har gjort att utrustningen är mer "förlåtande", dvs. även om man inte träffar absolut rent har man utsikt att åstadkomma ett acceptabelt slag.

Ett märkligt faktum är att dagens järnklubbor har mindre loft än tidigare. En järnfemman av idag har ungefär samma loft (träffytans vinkel mot underlaget) som en järntrea hade för 20 år sedan.

Benämningen träklubbor är numera inte helt adekvat eftersom de flesta träklubbor har huvud av metall, s.k. metal-woods. Dessa introducerades på 80-talet. De tillverkas av stål

eller titan blandat med t. ex. aluminium. Titan är ett lätt material, varför man kan göra klubbhuvudet större utan att det blir tyngre.

Vad gäller uppsättningen av klubbor i en bag finns åtminstone på elitnivå en tydlig förskjutning mot att man numera har kanske 2-3 extra wedgar av varierande gradtal. I stället har man plockat bort långa järn och även ersatt dessa med metalwoods med höga nummer.

Äldre benämningar

Äkta träklubbor tillverkades av persimon som är det innersta virket i päronträdet. Benämningarna brassie, mashie, cleek och niblick, som man kan träffa på hos P.G.Wodehouse eller Scott Fitzgerald, hade kommit ur bruk redan före mitten av 1900-talet. Däremot lever benämningen "spoon" (trätrea) kvar av någon anledning. "Lillspoon" var en träfyra, inte femma som många tror. Hickoryskaft tillhör också den äldre historien.

Stort sortiment

Golfen är onekligen på väg att utvecklas till en materialsport, men även om det ur den synpunkten har blivit lättare att slå långt och rakt, så har det blivit svårare att välja rätt utrustning bland det oerhört stora utbudet. Exempelvis är det tyvärr vanligt att man sätter i för långa skaft, vilket gör att det blir svårare att få klubbans träffyta vinkelrätt i träffen, vilket är en förutsättning för ett rakt slag, allt enligt Avesta GK:s pro Claes Bergendahl. Mer information om utrustning kan ni få av Claes, som har tillgång till allt som erfordras för att göra en svinganalys och prova ut skaft, klubbhuvud och grepp, och bygga en klubba som är exakt avpassad efter individuella förutsättningar.

Dom här bilderna har Gunnar Mølgaard redigerat ihop av klubbens arkiv och bilder från Henrik Olsson, Charles Lindberg och Avesta Polarit

Bilder 60-talet



[Ch Hammar P Lindros](#)
[G hallen S Hammar R Hallen](#)



[hal 2 1967](#)



[hal 9 tva bunkrar 1965](#)



[juniorer 1969](#)



[korvrundan 1969 Ch Hammar](#)
[J Long mfl](#)

Bilder 70-talet



[Benqt Gösta Chales2](#)



[G Kleist G Andersson hal 2 1977](#)



[Henriksson Julin Nygren
Ivansson Ahlen Olsson](#)



[Henrik Olsson hal 9](#)



[Mats CH GöstaN Sten
Henrik Charles](#)



[trettondagen 1973 Hasse P
Lindberg Malm](#)



[Trettondagen 1973 makarna
Olsson Malm](#)

Koncerngolf 1971-72



[18de green](#)



[bakom nuvarande 12ans green](#)



[den beromda hissen](#)



[Fredrik Blomqvist ordförande 1971 75](#)



[inspel mot 12ans green](#)

[Gosta Alsén ordförande 1965-69](#)



[nuvarande 9ans tee](#)



[pallen på nuvarande 2an](#)

Flygbilder 70-talet



[01 nuvarande 3ans green](#)



[02 nuvarande 2an 16de](#)



[03 hela 9hals banan](#)



[04 nuvarande 3ans green](#)



[05 hela banan från isaksbo](#)



[06 banan från badelundaasen](#)

Utbyggnad av bana till 18 hål 1984-87



[01 från 15 tee](#)



[02 från 5 tee](#)



[03 14 från ravinen mot green](#)



[04 mot 4 green](#)



[05 fra 14 tee](#)



[06 mot 8 green](#)



[07 TEE 2](#)



[08 TEE 1](#)



[09 green 13 mot fairway](#)



[10 stenlockning pa 4an](#)



[11 Bo Engdahl Sune Linde Lars Frykevall 12 fran 14de green mot ravinen](#)



[13 ner mot 13de green](#)

Utbyggnad av klubbhus 1991-92



[klubbhuset_01](#)



[klubbhuset_02](#)



[klubbhuset_03](#)



[klubbhuset_04](#)



[klubbhuset_05](#)



[klubbhuset_06](#)



[klubbhuset_07](#)



[klubbhuset_08](#)



[klubbhuset_09](#)



[klubbhuset_10](#)

Fairway bevattning 1996-97



[01 Per Andreas Tommy vid 17de green](#)



[02 ner lagning av slang till fairwayspridare pa 11an](#)



[03 Per Tommy lagger ner datakabel fran kontoret](#)



[04 nya pumpstationen har kommit](#)



[05 dom nya pumparna lyfts in i pumphuset](#)



[06 ansluter nya pumpstationen till huvudstammen](#)

Ombyggnationer 2003



[01 rangen](#)



[02 rangen](#)



[03 rangen](#)



[04 rangen](#)



[05 rangen](#)



[06 rangen](#)



[07_rangen](#)



[08_1an_vit_tee](#)



[09_vag_mellan_4an_5an](#)



[10_vag_mellan_4an_5an](#)